

Informatie over Hudson Taylor

James Hudson Taylor kwam op zeventienjarige leeftijd tot geloof. Hij voelde toen van binnen een diepe overtuiging dat God hem riep om naar China te gaan. In 1853, op de leeftijd van 21 jaar, maakte hij zijn eerste zendingsreis naar China (Hudsontaylor.nl, 2021). Deze reis duurde zes maanden en hij ging naar Shanghai. Toen hij in Shanghai was voelde hij zich eenzaam. De stad was door de burgeroorlog vol strijd en gevaar. De rebellen hadden de stad in bezit genomen en de hongersnood, vuurgevechten en benauwde omstandigheden brachten de jonge zendeling op de knieën. Hij moest op straat slapen en werd aangevallen en belachelijk gemaakt (omf.org 2020). Hudson Taylor kwam erachter dat je alleen de Chinese gemeenschap kon bereiken door ook zelf daadwerkelijk deel uit te maken van de Chinese gemeenschap. Om bij de Chinese gemeenschap te horen kocht hij Chinese kleding, liet een haarvlecht (bianzi) groeien en hij leefde volgens de Chinese levensstijl. Andere westerse zendelingen lachten hem uit, maar Taylor kwam hierdoor dichterbij de Chinese bevolking te staan en kon hun respect en vertrouwen winnen. Taylor wilde alleen op God vertrouwen om te voorzien in zijn financiële noden, hij verliet hierdoor de zendingsorganisatie waarmee hij naar China was gegaan en ging zelfstandig verder (omf.org, 2020). Hij ging als zelfstandig zendeling in Ningbo wonen. Hier ontmoette hij Maria Dyer en ze trouwde in 1858. Ze hadden een gemeente onder hun hoede die groeide naar eenentwintig leden, maar kort daarop moest het paar door ziekte terugkeren naar Engeland. Toen ze in Engeland waren heeft Taylor het Nieuwe Testament vertaald in het dialect van Ningbo. Hij rondde ook in Groot-Brittannië zijn medische opleiding af. Hij ging op zoek naar vierentwintig nieuwe zendelingen die hem zouden kunnen bijstaan. In 1865 richtte Taylor de China Inland Mission op (nu OMF International) met tien pond en Gods beloften. Een jaar later reisde de familie Taylor samen met de eerste leden van de CIM aan boord terug naar China. In 1867 stierf zijn dochter Grace. Tijdens de rellen van Yangzhou bestormden meer dan 8.000 Chinezen het huis van de CIM om hun woede tegen westerlingen te uiten. In 1870 stierf zijn vrouw. Hudson Taylor keerde daarna terug naar Groot-Brittannië waar hij het hoofdkwartier van de CIM opzette. Hij reisde 10 jaar lang vaak op en neer tussen China en Groot-Brittannië. Nieuwe zendingsposten werden in het binnenland van China opgezet, waaronder ook vrouwenwerk. In 1881 hadden 96 zendelingen zich al bij de CIM aangesloten. In 1885 waren daar nog 70 bijgekomen waaronder de beroemde Zeven van Cambridge. Hudson Taylor wilde 100 zendelingen erbij. Hiervoor ging hij terug naar Groot-Brittannië waar hij door het hele land sprak over de nood in China. Hij ging hiervoor ook naar Canada, de VS en Europa. Er kwamen er precies honderd zendelingen bij. Tussen 1885 en 1890 hadden er 1153 zendelingen zich aangesloten bij de CIM. In 1890 werd het hoofdkantoor overgebracht naar China (omf.org, 2020). Dit allemaal kostte wel veel van Hudson Taylor en in 1900 in Boston stortte hij in. Hij bleef toen herhalen: "Je kunt de Heere wel te weinig vertrouwen, maar nooit te veel." In deze tijd werden in China 58 CIM-zendelingen en 21 kinderen gedood tijdens de bokseropstand, maar de Chinese kerk bleef groeien en had meer dan 100.000 leden. Hudson Taylor stierf in 1905. Op dat moment had de CIM 205 zendingsposten en 849 zendelingen in China (Hudsontaylor.nl, 2021).

Hudson Taylor heeft het volgende boek geschreven: China's Spiritual Needs and Claims. Er is ook een kinderboek over Hudson Taylor geschreven: Ga voor Mij naar China. Het is verkrijgbaar in de webshop van Bonisa: [Bonisa » Productcategorieën » Kinderboeken](#)



Een paar citaten van Hudson Taylor:

- "I used to ask God to help me. Then I asked if I might help Him. I ended up by asking Him to do His work through me."
("Vroeger vroeg ik God om mij te helpen. Toen vroeg ik of ik Hem kon helpen. Uiteindelijk vroeg ik Hem om Zijn werk door mij te doen.")
- "Believing prayer will lead to whole-hearted action."
("Geloven in gebed zal leiden tot actie van ganser harte.")
- "He gives the very best to those who leave the choice to him."
("Hij geeft het allerbeste aan hen die de keuze aan Hem overlaten.")
- "It is not lost time to wait upon God!"
("Het is geen verloren tijd om op God te wachten!")
- "The missionaries should be men of apostolic zeal, patience, endurance, willing to be all things to all men. May the Lord raise up suitable instruments, and fit me for this work."
("De zendelingen moeten mannen zijn met apostolische ijver, geduld en volharding, bereid om alles voor alle mensen te zijn. Moge de Heere geschikte instrumenten voortbrengen en mij geschikt maken voor dit werk.")

Gebruiken en gewoontes in China.

In de les: 'Help, een andere cultuur!' gaan de kinderen aan de slag met gewoontes en gebruiken van de Chinese cultuur. Het kan voor de leerkracht handig zijn om de achtergrond informatie van deze gebruiken te weten.

Er wordt in China bij een begroeting nauwelijks gevraagd hoe het met je gaat. In China vragen de mensen sneller aan elkaar waar je naartoe gaat en of je al gegeten hebt. Dit betekent niet dat ze met je mee willen of ze je willen uitnodigen voor het eten. Het antwoord maakt dus niet zoveel uit (fabmagazine.nl, 2021).

Respect voor ouderen is erg belangrijk in China. In China is het meestal niet zo'n groot probleem als je voordringt of iemand aan de kant duwt, maar bij iemand van ruim boven de 60 geldt dit niet. De oude mensen moet je helpen met oversteken of een zitplaats aanbieden. De eerste keer zal de oudere het weigeren, maar bij de tweede keer zal diegene het aanbod wel accepteren.

Op plaatsen waar veel mensen komen zullen veel Chinezen dus tegen elkaar aanlopen of zonder iets te zeggen de ander opzij duwen. Dit komt bij Nederlanders onbeleefd over, maar bij Chinezen niet en is dit gedrag heel normaal (fabmagazine.nl, 2021).

Een aantal van de bijgeloven uit China zijn:

- Het getal vier is een getal dat ongeluk brengt. Hierdoor vermijden de Chinezen dit getal zo veel mogelijk. Als je dit getal namelijk uitspreekt dan zeg je 'Si' en dit lijkt op de uitspraak 'dood' in het Chinees.
- Het getal acht is een geluksgetal in China en dit wordt geassocieerd met welvaart.
- Rood is een kleur van geluk in China (fabmagazine.nl, 2021).

Omgangsvormen bij het doen van zaken in China

Bij de eerste ontmoeting is handen schudden goed. Een lichte buiging of een knikje met het hoofd kan ook nog steeds. Na de begroeting worden de visitekaartjes direct met elkaar uitgewisseld. De manier waarop deze worden uitgewisseld is erg belangrijk. Het visitekaartje wordt met twee handen aangeboden, hierbij worden de vingers langs de zijden gehouden. Het visitekaartje wordt ook met twee handen in ontvangst genomen. Hiermee toon je respect. (interlect-groep.nl, 2021).

Chinezen komen veel dichterbij elkaar staan dan de Nederlanders in een gesprek. De Chinezen vermijden lichamelijk contact wel zo veel mogelijk. Als iemand anders de zakenpartner aanraakt dan kan diegene de ander in verlegenheid brengen (rtl.nl, 2021).

Cadeautjes worden bij het eerste bezoek niet verwacht. Ze kunnen wel helpen bij het opbouwen van een goede relatie met de zakenpartner. Hierbij moet er wel goed gekeken worden welke geschenken er gegeven kunnen worden, niet alles wordt namelijk gewaardeerd. Een voorbeeld van een goed geschenk is het aanbieden van een maaltijd.

Zakendiners zijn vaak uitgebreid. Neem hier ook de tijd voor. Eet nooit uw bord helemaal leeg en drink uw glas of kop niet leeg, anders blijven Chinezen je opscheppen en inschenken. (interlect-groep.nl, 2021).

In China is de waarheid niet absoluut, maar relatief. De Chinees zegt uit beleefdheid liever wat de ander wil horen dat hij de waarheid vertelt. Dit heeft alles met het voorkomen van

'gezichtsverlies' te maken. En het groepsgevoel is erg belangrijk. Alles moet in harmonie gebeuren.

Chinezen zijn harde en taaie onderhandelaars. Het gaat niet vanzelf en alles is mogelijk. Iets concreets aanbieden is erg belangrijk. Het moet ook altijd voor beide partijen in het voordeel zijn, dus win-win situaties zijn erg belangrijk (interlect-groep.nl, 2021).

Literatuur:

Home. (z.d.). www.hudsonstaylor.nl. Geraadpleegd op 23 november 2021, van <https://www.hudsonstaylor.nl>

James Hudson Taylor. (2020, 5 maart). OMF Nederland. Geraadpleegd op 23 november 2021, van <https://omf.org/nederland/over-ons/ons-verhaal/james-hudson-taylor/>

Omgangsvormen bij het zakendoen in China. (z.d.). rtl.nl. Geraadpleegd op 2 december 2021, van

<https://www.rtl.nl/financien/rtlz/preview/print/components/financien/rtlz/businessstravelnieuws/nieuwsarchief/businesscityhongkongB.xml>

R. (2021, 25 januari). *10 Interessante Feiten over de Chinese Cultuur en Tradities*. FAB.

Geraadpleegd op 2 december 2021, van <https://fabmagazine.nl/china-cultuur-tradities/>

Redactie. (2021, 5 februari). *Gebruiken en omgangsvormen in China* | Bezoekchina.

Geraadpleegd op 2 december 2021, van [https://bezoekchina.nl/de-chinese-](https://bezoekchina.nl/de-chinese-cultuur/gebruiken-en-omgangsvormen-in-china/)

[cultuur/gebruiken-en-omgangsvormen-in-china/](https://bezoekchina.nl/de-chinese-cultuur/gebruiken-en-omgangsvormen-in-china/)

Tips voor zakendoen in China - Interlect groep. (z.d.). interlect-groep.nl. Geraadpleegd op

december 2021, van [https://www.interlect-groep.nl/blogs/internationaal-](https://www.interlect-groep.nl/blogs/internationaal-ondernemen/tipsvoor-zakendoen-in-china/)

[ondernemen/tipsvoor-zakendoen-in-china/](https://www.interlect-groep.nl/blogs/internationaal-ondernemen/tipsvoor-zakendoen-in-china/)