

Yee moet vluchten - Onderbouw

Een verhaal uit Myanmar anno 2021

Geschreven door Christine Vlastuin, voorlichter stichting Bonisa

Luister eens hoe stil het is! Yee ligt lekker te slapen op zijn matje op de grond. **Slide 2** Hij is tien jaar en woont met zijn vader, moeder en oma in een houten huisje, in een land hier ver vandaan. Dat land heet Myanmar. Yee is erg moe. Hij gaat niet naar school, maar plukt elke dag katoen, net als grote mensen. **Slide 3** Dat moet, omdat zijn familie arm is en anders hebben ze niet genoeg geld om eten van te kopen. Hij is nooit vrij. Ook op zondag moet hij werken. De meeste mensen in het land waar Yee woont, hebben nog nooit van de Heere Jezus gehoord. Yee gaat op feestdagen naar de tempel en knielt dan op zijn knieën voor de goden. Hij buigt dan zo diep dat zijn hoofd de grond raakt. Yee is bang voor de beelden die hem streng lijken aan te kijken...

Op een nacht gebeurt er iets heel ergs. In het midden van de nacht schrikt Yee wakker. Hij hoort harde dreunen. Vliegtuigen laten bommen vallen op een dorp een stuk verderop. Yee, zijn vader, moeder, oma en alle mensen moeten het dorp uit vluchten. Als ze in het bos zijn, komen de vliegtuigen over. Hun bommen zetten de huizen in brand. Ook het huis van Yee. Gelukkig zijn de mensen net op tijd gevlucht. **Slide 4**

Wat zijn de soldaten van Myanmar gemeen en gevaarlijk! Het leger is de baas geworden in het land. Veel mensen willen niet dat het leger de baas is omdat het dan slecht gaat in het land. Het leger heeft het dorp van Yee kapot gemaakt.

In het dorp blijven kunnen ze niet want alle huizen zijn verbrand. **Slide 5** Yee en de andere mensen van het dorp lopen een stukje verder het bos in. Ze zien bijna niets in het donker. Ze moeten wachten tot het licht wordt. Moe leggen ze zich neer op de kale grond. Zonder matje, zonder iets. Gelukkig heeft oma wel haar dekentje. Daar rolt ze zich in. Heel moe valt Yee in een onrustige slaap.

'Oe, oe, oe, oe, aa, aa, aa, aa!' **Slide 6** Met hun geluiden maken de apen Yee wakker. Als hij zijn ogen opendoet, ziet hij dat hij middenin het bos is. 'O ja, vannacht zijn we gevlucht.', denkt Yee. Wat voelt Yee zich naar. 'Waar moeten we heen? Wie zal ons helpen? Zullen de goden ons beschermen of zijn ze misschien boos op ons?'

Slide 7 Ze moeten een héél eind door de bergen en de bossen lopen totdat ze bij de grote rivier komen. Aan de overkant van dat water zullen ze veilig zijn. Dan zijn ze in een ander land. Maar dat zal nog een paar weken duren. In dat andere land is het veilig en vliegen geen vliegtuigen met bommen over. Elke dag lopen ze een stukje verder door het bos. Ze drinken water uit beekjes en riviertjes. Ze eten kleine diertjes en paddenstoelen die in het bos groeien. **Slide 8** Natuurlijk alleen paddenstoelen die niet giftig zijn en die je kunt opeten.

'Kijk papa, daar in die rots is een groot gat.' Yee en zijn vader lopen er heen. Het is een grot. **Slide 9** Hier kunnen ze vannacht goed slapen. 'Goed gedaan, jongen!', zegt vader. De mensen gaan op de grond zitten om uit te rusten. **Slide 10** Yee gaat sprinkhanen vangen voor het avondeten. Ook zoekt hij wormen. De kinderen hebben honger. Ze hebben de laatste dagen veel te weinig gegeten. Yee doet goed zijn best om zoveel mogelijk diertjes te vangen zodat ze die later boven een vuurtje kunnen roosteren. Ook andere kinderen en grote mensen zoeken naar diertjes en

eetbare paddenstoelen. Gelukkig hebben ze aan het eind van de middag zoveel dat iedereen genoeg te eten heeft.

Op een dag, als Yee paddenstoelen zoekt, wordt hij gebeten door een slang. Wat doet dat pijn! Hij heeft wondjes aan zijn hand. Was er maar een dokter die ernaar kon kijken. Weet je wat bijzonder is? Er komt hulp zonder dat ze dat verwachten! Plotseling komt er een groepje mannen en vrouwen aan gelopen. **Slide 11** Ze dragen bananen, zakken rijst en medicijnen. Verbaasd kijken de vluchtelingen naar de mensen. **Slide 12** Eén van de mannen zegt: 'Wij zijn jullie vrienden en komen jullie helpen in de naam van onze Koning en Zaligmaker, de Heere Jezus. Wij hebben eten voor jullie en medicijnen. Wij zijn van de kerk. Onze dokter zal de gewonden helpen. Yee's vader kan zijn ogen en oren niet geloven. Zijn er mensen gekomen om te helpen? In de naam van Jezus? Dit moeten Christenen zijn, daar heeft hij wel van gehoord maar hij weet eigenlijk niet wat ze geloven. Hij vraagt: 'Wilt u eerst naar de hand van Yee kijken? Hij is door een slang gebeten.' De dokter gaat op een steen zitten. Yee laat zijn hand zien. De dokter bekijkt de wondjes en zegt dat het geen gifbeet is. Ze neemt wat zalf en smeert het in de gaatjes. Dat prikt, maar Yee is flink. Daarna doet ze er een verbandje om en zegt: 'Nu zal ik tot onze God bidden en vragen of Hij de wond wil genezen.' Yee is dit niet gewend, maar doet toch zijn ogen dicht. Eerbiedig bidt de dokter voor Yee en zijn wond. Yee is gerustgesteld. **Slide 14** Een meneer bidt voor en met andere mensen. Ook oma en andere mensen worden onderzocht en verzorgd door de dokter. **Slide 15**

Even later ruiken ze heerlijke, gekookte rijst. Wat lekker! **Slide 16** Ze hebben al weken geen rijst meer gegeten. Tijdens het eten vertelt een meneer uit de Bijbel. De mensen luisteren goed. Dit hebben ze nog nooit gehoord.

De volgende dag komen ze eindelijk, eindelijk, bij de grote rivier aan. **Slide 17** Aan de overkant ligt een ander land. Yee stapt met vader, moeder, oma en nog een paar mensen in een boot. Als ze aan de andere kant van het water uitstappen, zijn ze niet meer in het land Myanmar, maar in een ander land. Hier kunnen de soldaten van hun eigen leger niet komen en mogen de vliegtuigen met bommen niet vliegen. Hier is Yee veilig en hij zal straks nog meer verhalen uit de Bijbel horen van de mensen van de kerk! **Slide 18**

Help de christelijke gemeente in het grensgebied met Myanmar praktische hulp geven.
Bij de hulp geven zij het Evangelie door.

€ 10,- per voedselpakket (voor enkele dagen)

€ 5,- voor verband en medicijnen

€ 5,- voor een tentdoek

Voer met uw klas of school actie voor Myanmarese vluchtelingen of kies een ander project van Bonisa dat China-gerelateerd is.

Nodig ons uit voor een boeiende presentatie.

Voor informatie stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl

Gespreksvragen:

1. Welk werk deed Yee toen hij nog in zijn dorp woonde?
2. Waarom ging hij niet naar school?
3. Voor wie knielde Yee neer?
4. Wat gooiden de vliegtuigen op het dorp?
5. Wat moesten Yee en de andere mensen toen doen?
6. Waar sliep Yee toen ze in het bos waren?
7. Wat aten de mensen in het bos?
8. Wat hadden de mensen die kwamen helpen bij zich?
9. Hoe gingen de mensen helpen?
10. Wanneer was Yee veilig?
11. Waar zou hij meer over gaan horen?

Verwerking:

Kleurplaat van de jungle

Achtergrondinformatie Myanmar

Op 1 april 2021 vond er in Myanmar (voormalig Birma) een militaire coup plaats. Opnieuw greep het leger de macht. Politica Aung San Suu Kyi, leider van een beweging voor mensenrechten en democratie in Myanmar en andere politici, werden gevangengezet. Na de coup volgden protesten van het volk, die bloedig werden neergeslagen. Het land verkeert in chaos. Het leger bombardeert dorpen. Veel mensen zijn op de vlucht. Minderheidsgroepen zoals de Rohingya's en Karen hebben het zwaar te verduren. Ook de weinige Christenen zijn het doelwit van het leger. Het overgrote deel van de bevolking is boeddhistisch.

Myanmar is in april/mei wel in het nieuws geweest, maar het land lijkt nu vergeten. Voor de wereldpolitiek is Myanmar niet interessant. De nood van de mensen is echter groot! Mensen zijn getraumatiseerd en er is vrijwel niemand die zich over hen ontfermt. Deze vergeten groep verdient de aandacht! Door een verhaal aan te bieden willen wij de nood bij kinderen bekend maken zodat ze zich wat kunnen inleven in de angst en ellende van Myanmarse leeftijdsgenoten en voor hen kunnen bidden.

Projecten

Bonisa geeft hulp aan Myanmarse vluchtelingen via lokale Christenen. Twee predikanten, hun gezinnen en gemeenteleden ontfermen zich al jaren over gestrande Myanmarse. Zij wonen net over de grens in Thailand. Daar wonen vele Myanmarse tussen het stinkende afval op de vuilnisbelt. De predikanten hebben elk enkele weeskinderen van de vuilnisbelt geadopteerd. Zij hebben verschillende projecten opgezet: een tehuis voor kinderen, een medisch project, een huis waar zwaar gehandicapte mensen worden verzorgd. Verder geven delen zij voedsel en schoon water uit op de vuilnisbelt en geven zij bij alle hulp het Evangelie door.

Sinds de coup hebben de predikanten en de gemeente het nog veel drukker gekregen. Met gevaar voor eigen leven gaan zij de grens met Myanmar over om vluchtelingen in Myanmar zelf te helpen. Ook distribueren zij eerste levensbehoeften en medicijnen in opvangkampen terwijl de andere projecten ook doorgaan.

