

Hudson Taylor

Verdiepingsdocument



INHOUD

Hudson Taylor in het kort.....	2
Burgeroorlog China 1852	4
Qing-dynastie	5
Maria Jane Dyer.....	5
Chinese cultuur.....	7
William C. Burns & John Jones.....	8
China's spiritual need and claims.....	9
China inland mission	9
Jane Elizabeth Faulding	10
Tijdslijn van Hudson Taylor	11

HUDSON TAYLOR IN HET KORT

Hudson Taylor is geboren in Barnsley (Yorkshire) op 21 mei 1832 en is overleden in Changsha (Hunan) op 3 juni 1905. Hij was een Engelse zendeling in China, maar was daar ook werkzaam als arts. Taylor was nog maar erg jong toen hij een roeping van God voelde om het Evangelie aan de mensen in China te brengen. Toen hij 21 jaar was, maakte hij al zijn eerste zendingsreis naar China, dit was in het jaar 1853.

Toen Taylor nog maar een tiener was, had hij afstand genomen van het geloof. Maar op 17-jarige leeftijd kwam hij weer tot geloof en kreeg hij een roeping van God om als zendeling naar China te gaan. Dit kost natuurlijk de nodige voorbereidingen en daarom begon Taylor met het studeren van verschillende talen die hij later nog wel eens nodig zou kunnen hebben, namelijk: Mandarijn, Grieks, Hebreeuws en Latijn. Hij heeft niet alleen talen gestudeerd, maar heeft ook medicijnen gestudeerd. Zijn vader was apotheker, dus Taylor heeft van jongs af aan al wat meegekregen op dat gebied.

Eerst is hij als medisch assistent gaan werken in een arme buurt van Kingston waarna hij in 1852 medicijnen ging studeren in Londen. Toen Taylor in Londen ging studeren, was er in Engeland veel aandacht voor China. Op dat moment vond er namelijk een **burgeroorlog** plaats in China tussen **de Qing-dynastie** en de Taiping. Een oorzaak van deze burgeroorlog was hoogstwaarschijnlijk omdat veel mensen in China zich verplaatsten naar het christendom. Precies in dit stukje vond Taylor zijn roeping. In deze tijd ontstond namelijk een stichting genaamd Chinese Evangelization Society, waarbij Hudson Taylor zichzelf aanbood om als zendeling te werk te gaan. Toen Hudson Taylor een paar jaar werkzaam was in China leerde hij een vrouw kennen, **Maria Jane Dyer**. Zij was de dochter van een Britse zendeling. Ze besloten met elkaar te trouwen en adopteerden samen een Chinees jongetje, hun eerste kindje overleed kort na de geboorte, maar in 1859 kregen zij een dochter.



Nog voordat Taylor zijn studie medicijnen in London had afgerond, vertrok hij al naar China. Dit gebeurde op 19 september 1853, waarna hij op 1 maart 1854 aan kwam in Shanghai per boot. Hij is meerdere keren heen en weer gegaan, vanaf 1855 is hij wel achttien keer het land in gegaan om het evangelie te verkondigen. Elke keer weer bracht hij medicijnen en zijn kennis als arts mee, maar toch werd hij niet heel welkom ontvangen. Maar, Hudson Taylor gaf niet op en besloot om zich aan te passen aan de cultuur van het Chinese volk en zo ging hij zich kleden volgens de **Chinese cultuur**. Dit hield in dat zijn voorhoofd kaalgeschoren wordt en hij op de achterkant een paardenstaart liet staan. Toen hij zich op deze manier had aangepast, werd hij een stuk hartelijker verwelkomd en luisterde de bevolking ook beter naar hem.

In de tijd dat Taylor in China werkzaam was als evangelist werkte hij nauw samen met een Schotse evangelist, genaamd **Williams C. Burns**, maar werkte hij ook samen met **John Jones**. Taylor kende ook zeker tegenslagen in de tijd dat hij in China was, zo was er een keer een grote brand waardoor al zijn medicijnen en andere medische uitrusting verloren ging. Toen Taylor inmiddels alweer 2 jaar in China was, ontvingen hij en John Jones een brief uit Engeland met een verzoek om zelfstandig te werk te gaan in China, in plaats van te werken namens een zendingsgenootschap. Zij zijn op dit verzoek ingegaan en begonnen in 1857 zelfstandig als zendeling te werk te gaan in China waar ze in datzelfde jaar versterking kregen van vier Chinese mannen.

Na 6 jaar in China gewerkt te hebben als zendeling besloot Hudson Taylor in 1860 terug te gaan naar Engeland met zijn vrouw en dochter vanwege gezondheidsproblemen. Daar heeft hij zijn opleiding medicijnen nog afgerond, omdat dit nog niet gebeurd was toen hij naar China vertrok in 1853. Nadat hij zijn opleiding had afgerond, werkte hij in Engeland aan de vertaling van het Nieuwe Testament in het Ningbo-dialect. Naast dat

Hudson zich hier aan wijdde, heeft hij ook samen met zijn vrouw een boek geschreven met als titel '**China's Spiritual Needs and Claims**'.

Terwijl Hudson Taylor met zijn vrouw in Engeland verbleef, werden er nog vier kinderen geboren waarvan er een al bij de geboorte overleed. Ook probeerde Taylor, vanuit Engeland, een organisatie op te zetten die zich zou richten op het bereiken van de binnenlanden van China. Dit verliep erg goed, want binnen een jaar hadden er al 24 zendelingen zich aangemeld en ontving Taylor een half miljoen euro. Deze organisatie heette: **China Inland Mission**.

Nadat Hudson Taylor met zijn vrouw en kinderen vijf jaar lang in Engeland verbleef, zijn ze weer terug gegaan naar China, waar ze op 30 september 1866 arriveerden, de tweede zendingsreis. Samen met andere zendelingen ging Taylor direct gekleed volgens de Chinese cultuur. Niet alle zendelingen waren het hiermee eens en wilden in eerste instantie zich niet op deze manier aanpassen aan de Chinese cultuur. Toen heeft Taylor hen een belangrijke les geleerd, namelijk dat je een bevolking enkel met het evangelie kan bereiken als de zendelingen zich aanpassen aan de cultuur, anders kan het Evangelie geen wortel vatten.

Toen Taylor weer terug was in China hervatte hij zijn werk. Hij preekte elke dag en daarnaast zette hij zich ook op medisch vlak in voor de Chinese bevolking. Er werd op allerlei verschillende manieren aan zending gedaan, zo trokken een aantal zendelingen van deur tot deur met het Evangelie. In 1871 overleed de vrouw van Hudson Taylor, Maria Jane Dyer, en een dochter van hem aan cholera. Vanwege het verdriet van Taylor vertrok hij weer naar Engeland.

Toen Hudson Taylor voor de tweede keer in Engeland verbleef, trouwde hij met **Jane Elizabet Faulding**, een vrouwelijke zending. Samen gingen zij in 1872 naar China waar ze een jaar later een tweeling kregen, maar noodgedwongen moesten zij in 1874 terug naar Engeland vanwege een ongeluk. In China was hij op een rivierboot gevallen waardoor hij bijna verlamd was. Hudson Taylor bleef niet lang in Engeland, in 1876 keerde hij namelijk weer terug naar China, samen met nog achttien nieuwe zendelingen. Toen was hij ook weer hersteld van zijn verlamming waardoor hij weer goed zijn werk kon doen. Hij trok rond in het binnenland waar hij overal zendingsstations opende.

Het werk van Hudson Taylor is enorm gegroeid. In 1881 waren er wel honderd zendelingen werkzaam voor de stichting 'China Inland Mission' die hij had opgezet in 1865. In 1883 keerde Taylor weer terug naar Engeland om nog meer vrijwilligers te werven. Daar bleef het niet bij want zijn organisatie groeide uit tot meer dan driehonderd zendelingen waarvan niet alleen Britten, maar ook Amerikanen. Zodoende is Hudson Taylor ook meerdere malen naar de Verenigde Staten gegaan om daar lezingen te houden.

Tussen 1899 en 1901 stond het zendingswerk in China tijdelijk stil, vanwege een opstand. Een Chinese nationalistische beweging was tegen de invloed van de westerse imperialistische mogendheden en de invloed die de westers hadden op het gebied van handel, politiek, religie en technologie. Deze opstand wordt ook wel de Bokseropstand genoemd. Helaas zijn er bij deze opstand ook doden gevallen, welgeteld 58 zendelingen van het CIM en 21 van hun kinderen zijn overleden.

Toen Hudson Taylor op oudere leeftijd was, heeft hij nog verschillende boeken geschreven. Hij ging in 1902 officieel met pensioen waarna zijn tweede vrouw twee jaar later overleed aan kanker. In 1905 keerde Hudson Taylor voor de elfde keer, en tevens ook de laatste keer, naar China. Daar is hij overleden op 73-jarige leeftijd terwijl hij thuis zat te lezen. Hudson Taylor is ook begraven in China bij zijn eerste vrouw, in Zhenjiang.

BURGEROORLOG CHINA 1852

Van 1850 tot 1864 was er een massale burgeroorlog gaande in het zuiden van China, genaamd de Taipingopstand. Deze opstand was tegen de Qing-dynastie. Deze werd geleid door Hong Xiuqan. Hij kreeg in visioenen de boodschap dat hij een broertje van Jezus was. Als gevolg hiervan stichtte hij het zogenaamde Hemels Koninkrijk van de Volmaakte Vrede met als hoofdstad Nanjing. Deze dynastie had een enorm groot leger en controleerde op hun hoogtepunt een gebied van 30 miljoen mensen. Hong Xiuqan had een aantal punten waar hij voor streed zoals een aantal sociale hervormingen. Ook probeerde hij het confucianisme, boeddhisme en het Chinese volksgeloof te laten verdwijnen en daar hun eigen versie van het christendom voor in de plaats te brengen. Uiteindelijk heeft deze stroming de opstand verloren doordat er hulp kwam vanuit de Fransen en de Britten.



洪秀全

Hoe de oorlog is ontstaan

De Chinese bevolking was in de 18^e eeuw enorm gestegen. Daar ze in 1740 ongeveer 180 miljoen inwoners hadden, waren dit 430 miljoen inwoners geworden in 1850. Dit kon eenvoudig hongersnoden veroorzaken en er was sowieso sprake van schaarste aan de grond maar tegelijkertijd een overschot aan arbeiders. Dit allemaal bij elkaar veroorzaakte vaker een maatschappelijk probleem. Maar door de grote werkloosheid werden er ook roversbenden gevormd en deze werden steeds groter en konden steeds slechter in toom gehouden worden door de bestuurders. Kortom, al deze problemen zorgden voor veel frustraties en irritaties.

Rond 1847 stichtte Hong Xiuqian een sekte in Zuid-China. Een grote ambitie van hem was om een bestuursambtenaar (mandarijn) te worden. Hij heeft hier meerdere pogingen voor gedaan, maar het mocht hem helaas niet lukken. Bij zijn laatste poging kreeg hij van twee zendelingen een boek mee naar huis: Goede Woorden ter Aansporing van de Tijden. Toen hij te horen kreeg dat hij ook voor die laatste poging niet geslaagd was en hij dus geen bestuursambtenaar zou worden, raakte Hong in een psychose en kreeg hij visioenen. Hong ging zich verdiepen in het boek dat hij gekregen had en combineerde die opgedane kennis met de inhoud van zijn visioenen. Hierdoor raakte hij ervan overtuigd dat hij de jongere broer van Jezus Christus zou zijn. Met deze visie is hij de Taipingopstand gaan leiden.

De opstand had een enorm goede start, want Hong kreeg heel veel aanhangers (honderdduizenden mannen) waardoor ze grote steden konden veroveren. Bij het veroveren van de stad vonden vreselijke moorden plaats, bijna geen enkele burger ontkomt aan de dood. Zo veroveren ze ook de stad Nanjing, deze stad wordt de hoofdstad van het Hemelse Koninkrijk van de Volmaakte Vrede.

Het leger kende een gigantische discipline. De soldaten werden gekenmerkt door het dragen van rode jassen, blauwe broeken en lange haren (niet gevlochten, zoals de Chinese traditie was). Daarnaast leefden de mannen en de vrouwen in het leger strikt gescheiden. Hong Xiuqan werd beschouwd als de Hemelse Koning en had zijn veroverde gebied in vier koninkrijken verdeeld die vernoemd waren naar de vier windstreken.

Het einde van de opstand

Hoewel het leger van de Taiping enorm groot leek, was het leger van de keizer dubbel zo groot en kregen zij ook steun vanuit Europa. Europa vormde namelijk een leger in Shanghai, het Altijd Zegenvierende Leger, die probeerde om de Taiping te verhinderen. Het enthousiasme van de aanhangers van de Taiping begon steeds meer te zakken en er kwam een tweedeling in de groep wat ervoor zorgde dat ze steeds minder sterk werden. Het leger van de keizer en het leger vanuit Europa bleven aanvallen en uiteindelijk, in 1864, hadden ze

gewonnen van de Taiping met als gevolg dat Hong Xiuquan zelf een einde maakte aan zijn leven door vergiftiging en de legers van de keizer alle leiders en volgelingen van de opstand uitroelden.

QING-DYNASTIE

In de vroegere geschiedenis kende China meerdere dynastieën. De Qing-dynastie was de laatste keizerlijke dynastie en heerste van 1644 tot 1912 over China. Een dynastie is een opeenvolging van heersers uit dezelfde familie. In de tijd dat Hudson Taylor actief was in China was de Qing-dynastie aan de macht. Het was het grootste Chinese rijk dat ooit bestaan heeft en telde aan het einde van de dynastie ruim 500 miljoen inwoners. Het was een hele sterke dynastie maar in de 19^e eeuw werden ze steeds zwakker, zo kregen westerse landen steeds meer ruimte om zich op industrieel gebied te ontwikkelen in China en overleefde de Qing-dynastie nauwelijks de Taipingopstand.



Op religieus vlak is het voor de christenen niet altijd even vrij geweest in de Qing-dynastie. In 1724 was het namelijk verboden om het christelijk geloof uit te oefenen in China en daarom werden ook alle zendingswerkers verbannen. Gelukkig zijn er in deze tijd geen grote vervolgingen geweest naar de christenen in China en de zendingswerkers en zo lukte het af en toe om als zending opnieuw in het land terecht te komen. In 1811 kwam er een bevel dat ongewenste, buitenlandse mensen uit het land verwijderd moesten worden. Hieronder vielen ook de zendingswerkers. Met name in het zuiden waren de buitenlandse christenen niet gewenst en vonden er vervolgingen en executies plaats, maar gelukkig is het aantal gelovigen niet heel veel minder geworden in deze periode.

Vanaf 1860 was het overal in China toegestaan om zendingswerk te doen en toen zijn er ook heel veel zendingswerkers naar China gegaan om daar te werken.

MARIA JANE DYER

Maria Jane Dyer was de jongste dochter van dominee Samuel Dyer, die werkzaam was voor de London Missionary Society. Haar beide ouders waren werkzaam in het zendingsveld en dan met name in China. Haar vader, dominee Samuel Dyer, overleed in 1843 toen Maria nog maar zes jaar oud was. Haar moeder, Maria Tarn, trouwde opnieuw maar overleed ook op jonge leeftijd. Toen Maria, haar broer en haar zus wezen waren, zijn ze teruggekeerd naar Engeland waar ze opgevoed werden door de broer van hun moeder. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal weer naar China vertrokken voor zendingswerk toen ze de volwassen leeftijd bereikten.

Maria ging in 1853 samen met haar zus Burella naar China op 16 jarige leeftijd. Daar werkten ze op een meisjesschool in Ningbo. Daar ontmoette Maria ook Hudson Taylor waar ze in 1858 mee trouwde. Samen zetten zij het zendingswerk voort in China en was zij een waardevolle assistent voor Hudson Taylor. Doordat Maria al langere tijd in China was en hier vroeger ook gewoond heeft, sprak zij vloeiend het Ningbo-dialect. Hudson en Maria hielpen veel kinderen. Naast dat Hudson vijf Chinese jongens hielp, zorgden ze samen ook voor een geadopteerde jongen genaamd Tianxi. Zelf kregen ze een baby, maar die stierf. In 1859 werden ze nogmaals zwanger en kregen ze een dochter, die de



geboorte wel overleefde, Grace Dyer Taylor. Snel daarna namen Hudson en Maria alle operaties over in het ziekenhuis van Ningbo en bleven zij ook nog eens zorgen voor de kinderen in Ningbo. Dit werd voor Hudson allemaal wat teveel en zodoende besloten Hudson en Maria om in 1860 tijdelijk terug te keren naar Engeland zodat Hudson even bij kan komen en kan herstellen.

Tijdens hun verblijf in Engeland kregen Hudson en Maria een tweede kind. Herbert Hudson Taylor werd in 1861 geboren in Londen. Een jaar later kregen ze nog een zoon: Frederick Howard Taylor. In 1864 kregen zij nog een zoon: Samuel Dyer Taylor en in 1865 kregen zij een dochter maar zij was overleden bij de geboorte. Terwijl Hudson en Maria in Londen waren, bleven zij verbonden met China. Hudson schreef in Londen het boek 'China's Spiritual Need and Claims' waar Maria bij hielp.



Na 5 jaar in Engeland gewerkt te hebben, zijn Hudson en Maria samen met hun vier kinderen weer terug naar China gegaan, samen met een team van andere zendelingen. Per boot zijn ze op 30 september 1866 weer aangekomen in Shanghai. Nadat ze hier een jaar verbleven is hun dochter Grace overleden, maar kregen ze ook een nieuwe dochter Maria Hudson Taylor. Maria, de vrouw van Hudson, voelde zich enorm verdrietig en uitte haar gevoelens met poëzie.

Dit is een fragment van wat ze geschreven heeft:

“Wat betreft de harde oordelen van de wereld, of de meer pijnlijke misverstanden van christelijke broeders, ben ik over het algemeen van mening dat het beste plan is om door te gaan met ons werk en God achter te laten om deze zaak te rechtvaardigen.”

In het jaar 1870 is Maria overleden aan de ziekte cholera. Dit is een besmettelijke ziekte, een infectie van de dunne darm. Ze werd begraven op een kleine protestantse begraafplaats in Zhenjiang (waar Hudson Taylor later ook begraven zou worden).

CHINESE CULTUUR

Taylor Hudson werd bij zijn eerste bezoek aan China niet heel hartelijk ontvangen, dit kwam met name omdat hij er westers uit zag. Later heeft hij hiervan geleerd en heeft zich in zijn uiterlijk aangepast aan de Chinese cultuur, dit was namelijk heel belangrijk voor de bevolking.

De gewaden die mannen, vrouwen en kinderen droegen in China in de tijd van Hudson Taylor worden ook wel Zuojon-jurken genoemd. Deze gewaden werden het hele jaar door gedragen en zijn uit een heel kledingstuk gesneden. Bij mannen was het gebruikelijk om een zogenoemd Manchu-kapsel te hebben. Dit houdt in dat de mannen hun haar op de voorkant van het hoofd moesten scheren en het haar op de achterkant moesten vlechten. Wanneer je dit niet deed, dan kon je onderdrukt worden. Het was daarnaast ook een traditie dat wanneer je volwassen werd, zowel man als vrouw, je stopte met het knippen van je haar. Sterker nog, het afknippen van je haar werd heel vroeger als een wettelijke straf beschouwd, dit werd gedaan bij criminelen om hen te vernederen. Er lag een betekenis achter het scheren van je voorhoofd en het dragen van een vlecht aan de achterkant van je hoofd voor mannen. Op deze manier liet je namelijk zien dat je je onderwierp aan de autoriteiten.





William C. Burns

William Chalmers Burns was een evangelist uit Schotland en heeft, net als Hudson Taylor, zendingswerk in China gedaan. Burns komt uit een welvarend predikantsgezin. Toen Burns 17 jaar was werd zijn geloof versterkt door een ernstige gebeurtenis, waarna hij een theologische opleiding is gaan volgen in Aberdeen. Hij voelde zich op 24-jarige leeftijd geroepen door God om Zijn Woord te verkondigen en zo kreeg hij een vergunning om te preken. In 1847 ging hij via Hongkong naar China om daar zendingswerk te doen. Terwijl hij per boot onderweg was, besteedde hij veel tijd aan het studeren van de Chinese taal. Hij heeft met name in de plaatsen Shantou, Xiamen en Peking zijn werk gedaan tijdens de late Qing-dynastie.

In 1855 ontstond er een ontmoeting tussen William Burns en Hudson Taylor waarna zij voor langere tijd met elkaar samenwerkten. Ze voelden allebei een sterke drang om zendingswerk te doen in de binnenlanden van China. De samenwerking bracht beide mannen veel omdat ze elkaar inspireerden. Hudson Taylor zag William Burns als een mentor en waardeerde de diepte van zijn gebedsleven. Hudson Taylor inspireerde William Burns daarentegen weer in de manier van het doen van het zendingswerk door een te worden met de Chinese cultuur en hun kleding te dragen tijdens het evangeliseren.

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in China, overleed William Burns in 1868 aan een ziekte in Yingkou.

John Jones

John Jones is op 16 juli 1802 geboren in New Hampshire en was werkzaam als leerkracht maar heeft ook theologische opleidingen gevolgd. Hij trouwde in 1830 met Eliza Grew Jones en samen vertrokken ze in datzelfde jaar naar Birma om als zendingswerkers werkzaam te zijn onder de American Baptist Missionary Union (ABMU). In maart 1856 is John Jones met zijn gezin naar Hongkong gegaan om hier het zendingsveld te betreden, ze waren met name werkzaam in Ningbo. Hij werd toen uitgezonden door de Chinese Evangelization Society (CES).

John Jones en zijn vrouw vertrouwden op God dat Hij aan al hun behoeften zou voorzien en kozen er op die manier voor om een heel sober leven te leiden. Dit had ook een grote invloed op het (geloofs)leven van Hudson Taylor. John Jones en zijn vrouw leerden veel zendingswerkers kennen in Ningbo, zo ook Hudson Taylor. Vlak na hun eerste ontmoeting in het najaar van 1856 werden ze goede vrienden. Ze ontdekten samen het land door de natuur te observeren waarna ze samen dorpen in gingen om te prediken. Hun vriendschap is in het zendingsveld alleen maar sterker gegroeid en ze beschouwden elkaar als familie.

Ondertussen werd er bekend gemaakt dat de Chinese Evangelization Society schulden had gemaakt, waardoor ze nog meer in vertrouwen en afhankelijkheid van God moesten leven. Dit was met name de geloofsovertuiging van John Jones en zijn vrouw. Taylor Hudson had nog niet zo'n geloof, maar zijn denken werd hierdoor wel steeds meer beïnvloed. Uiteindelijk besloten Jones en Hudson weg te gaan bij CES en zelfstandig het zendingsveld in China te betreden. Ze hadden samen het plan gemaakt om te evangeliseren in de binnenlanden en zo ook Chinezen op te leiden en hen naar het binnenland te sturen als evangelisten en gemeentestichters. Ze geloofden in een rondreizende evangelisatie. Terwijl ze bezig waren met dit werk leefden ze in armoede en baden ze elke dag tot God met de vraag of hij voor hun materiële behoeften wilde voorzien. God verhoorde deze gebeden en op deze manier werd de basis gelegd van de China Inland Mission (CIM) als 'geloofsmissie'. Naast het zendingswerk verzorgden Jones en Taylor ook gewonden in de buitenwijken en dorpen in de binnenlanden.

CHINA'S SPIRITUAL NEED AND CLAIMS

China's spiritual need and claims is een belangrijk boek dat Hudson Taylor geschreven heeft voor christenen en zendingswerkers in China in de 19^e eeuw. Hudson Taylor had nog maar heel recentelijk de zendingsorganisatie China Inland Mission opgericht. Het boek heeft veel mannen en vrouwen over de hele wereld aangemoedigd om zendingswerk of vrijwilligerswerk te doen en is ook meerdere malen opnieuw gedrukt en uitgegeven. Hudson Taylor heeft dit boek geschreven met behulp van zijn vrouw Maria.

Het boek begint met het bevestigen van dat wat er in de Bijbel staat over dat alle mensen verloren zijn als zij Christus niet kennen, maar dat het Evangelie voor iedereen is. Daarom ligt de opdracht bij ons om discipel te worden van alle volken zodat iedereen het Evangelie kan horen. Uit onderzoeken die Hudson Taylor gedaan heeft, blijkt dat er nog heel veel mensen in China waren in de 19^e eeuw die nog niet van Jezus gehoord hadden, terwijl hij en zijn vrouw al enige tijd werkzaam waren in China. Hij ontdekte dat er nog steeds 185 miljoen inwoners van China waren die nog nooit van het Evangelie gehoord hadden. Zijn onderzoeken heeft hij inzichtelijk gemaakt door vergelijkingen en diagrammen te maken. Hij laat de ernst van de situatie zien en zo schrijft hij bijvoorbeeld: "Maandelijks sterven er in China een miljoen zonder God, en wij die in vertrouwen het Woord des Levens hebben ontvangen – wij zijn verantwoordelijk....Het aantal is ondenkbaar – het uitzicht is verschrikkelijk."



Naast dat Hudson Taylor in kaart bracht hoeveel werk er verzet moet worden in China, omschreef hij ook op welke manier er te werk gegaan kon worden in uiteenzettingen van redenen en argumenten. Het boek kreeg meerdere drukken en uitgaven en werd door kerken in Europa en in Amerika gebruikt. Het boek had een grote invloed op het zendingswerk over de hele wereld. Er werden veel nieuwe zendingsverenigingen opgericht en veel mensen, waaronder een grote groep studenten, wilden het zendingsveld betreden.

CHINA INLAND MISSION

China Inland Mission (CIM) was een zendingsorganisatie voor zendingswerk in China, later is dat het OMF genoemd en deze organisatie bestaat tot op heden nog steeds. Van 1866 tot 1950 is deze organisatie actief aanwezig geweest in China, maar na 1950 moest de organisatie het land verlaten omdat het communisme aan de macht kwam en zij het aanwezige zendingswerk in China beëindigden.

Hudson Taylor heeft deze organisatie opgericht in 1865 en wilde dat deze organisatie op een andere wijze te werk ging dan andere zendingsorganisaties die actief waren in China. Het CIM groeide ontzettend snel, want binnen een jaar waren er 21 zendelingen aangenomen en ontving de organisatie genoeg giften om te blijven bestaan. In hetzelfde jaar als de oprichting van deze organisatie vertrokken er al drie zendelingen naar China en de overige 18 gingen samen met Hudson Taylor en zijn gezin in 1866 naar China. In het jaar 1881 waren er 100 zendelingen van de organisatie aangekomen in China. Omdat deze zendingsorganisatie zo'n grote groei maakte, werd deze al snel bekend op andere plekken van de wereld waardoor onder andere een groep studenten van de Cambridge Universiteit besloten om als zendeling te gaan werken in China.

Het CIM had een aantal uitgangspunten die hun werkwijze kenmerkten. Deze zijn hieronder te vinden:

- ❖ De zendelingen waren niet afhankelijk van een salaris, maar van giften. Dit zorgde ervoor dat de zendelingen in afhankelijkheid van God en vol vertrouwen in God te werk gingen;
- ❖ Het CIM richtte zich met name op het evangeliseren in de binnenlanden van China, in plaats van aan de kustgebieden zoals de meeste zendingsorganisaties dat deden;

- ❖ De zendingen waren genoodzaakt om een Chinese levensstijl aan te nemen zodat zij beter in contact konden komen met de bevolking van de binnenlanden, tenzij het in strijd was met wat er in de Bijbel staat;
- ❖ De werving van zendingen was niet op basis van opleiding of kerkelijke achtergrond, maar op basis van persoonlijkheid;
- ❖ Het CIM was niet verbonden met een bepaalde kerkgenootschap zoals gebruikelijk was. Wel moesten kandidaten de uitgangspunten van het orthodox-protestantisme onderschrijven en de Bijbel zien als Gods onfeilbare Woord;
- ❖ Het hoofdkantoor van CIM was in Shanghai, terwijl de hoofdkantoren van de meeste organisaties in China toen der tijd in Europa of in de Verenigde Staten gevestigd was;

Aan het einde van de 19^e eeuw waren er ongeveer 700 zendingen van het CIM werkzaam in China, door dit grote aantal konden ze in de meeste provincies van China aanwezig zijn. Het CIM richtte ziekenhuizen, bijbelscholen, onderwijsinstituten en weeshuizen op.



JANE ELIZABETH FAULDING



Jane Elizabeth Faulding was een van de zendingswerkers die vanuit Engeland met Taylor en zijn toenmalige vrouw Maria mee ging naar China met China Inland Mission. Hudson Taylor is met Jane getrouwd nadat zijn eerste vrouw, Maria Jane Dyer, overleden was aan cholera. Jane Faulding hielp Hudson Taylor binnen de zendingsorganisatie en ze moedigde met name zowel getrouwde als ongetrouwde vrouwen aan om zendingswerk te doen in China. Voorheen was het niet gebruikelijk dat vrouwen dit werk deden en werd het voornamelijk door mannen gedaan. Maar China Inland Mission had ook veel vrouwelijke zendingswerkers in het zendingsveld van China.

Jane Faulding had het boek gelezen van Hudson en Maria Taylor en werd daardoor geïnspireerd om ook zendingswerk te gaan doen in China, dus bood zij zich vrijwillig aan om mee te gaan naar China. Ze was op dat moment het jongste lid, maar ze deed haar werk erg goed. Toen Jane Faulding arriveerde in China was het nog erg ongewoon dat een ongehuwde vrouw zendingswerk uitvoerde. Maar al snel zag men de waarde er van in omdat veel Chinese vrouwen Jane Faulding uitnodigde in hun huis, terwijl ze dat bij buitenlandse mannen veel minder snel zouden doen.

In 1871 kreeg Jane Faulding verlof en ging ze naar Engeland, Hudson Taylor ging met haar mee. Inmiddels was Maria Taylor overleden en zo stelde Hudson Taylor een huwelijk voor. Jane Faulding accepteerde dit aanbod, mits haar ouders het goed zouden keuren. Dit gebeurde uiteindelijk en zo werd Jane Faulding in 1871 de nieuwe vrouw van Hudson Taylor en werd ze ook stiefmoeder van de vier kinderen van Hudson en Maria. Daarnaast kregen Hudson en Jane nog twee eigen kinderen en adopteerden ze een weesdochter van een zending. Haar hele verdere leven heeft ze samen met Hudson over de hele wereld gereisd om zendingen te werven en om zelf ook actief werkzaam te zijn in het zendingswerk in China. Uiteindelijk is ze in 1904 aan borstkanker overleden.

Hudson Taylor

