

Colofon

Verhaal van
Shangdi

Les voor groep
3 en 4

Duur les:
30 minuten

Aardrijkskunde/
godsdienst

China

- Verhaal van Shangdi -

Pagina 1

Leerkracht - handreiking

Inleiding

De kinderen kennen inmiddels de Temple of Heaven aan de buitenkant, maar dit bouwwerk heeft ook een hele geschiedenis. Ook wat betreft de godsdienst van de Temple of Heaven. We gaan het in deze les hebben over de religie van de tempel. Dat behandelen we aan de hand van een verhaal over de keizer en Shangdi. In de PPT zijn plaatjes toegevoegd die horen bij het verhaal.

Doelstellingen

Aan het eind van de les:

- Kennen de kinderen het verhaal van de keizer + Shangdi en weten ze dat China vroeger in 1 God geloofde.
- Weten de kinderen dat de mensen in China denken dat het christendom niet bij hen past, terwijl dat eigenlijk wel zo is.

Doelgroep

Deze les is bedoeld voor groep 3 en 4

Vakken en Kerndoelen

Kerdoel 49

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten/energiebronnen en van natuurlandschappen.

Informatie

Het verhaal wat u deze les gaat vertellen/voorlezen staat uitgebreid beschreven in het verdiepingsdocument. Daar kan u dus meer informatie vinden.

Lesidee

Verhaal vertellen.

U kan dit verhaal voorlezen of vertellen. Het verhaal gaat over de keizer die met Shangdi spotte en uiteindelijk stierf door de bliksem. Het verhaal is terug te luisteren op 6:53 minuut in de documentaire. Dat is in het Engels.

Wie is Shangdi?

Shangdi is de naam voor 'God' in de Chinese Bijbel. Het betekent: 'Hij die boven de aarde verheven is'. Vroeger werd er in China bij de Temple of Heaven één God door de keizer vereerd. Daar horen jullie een verhaal over.

Verhaal

Het is rond 1200, al meer dan 800 jaar geleden. Jaren lang is er geen plaatje gemaakt van de ene God van China. Toch is er een keizer die dat graag wil veranderen. Die keizer heet Wu Yi (plaatje 1 in de PPT). Hij wil God proberen af te beelden. Kijk maar, hij gaat op weg met zijn bijl richting het bos. En met zijn bijl hakt hij wat takken van de bomen af. Ja, hij gaat een soort beeldje maken. Het wordt een afgod. O kijk, als hij die afgod heeft gemaakt dan gaat hij iets heel ergs ermee doen. Wu Yi gaat er namelijk mee spotten. Hij gaat spotten met de afgod. En weet je waarom hij dat doet? Omdat hij zichzelf veel belangrijker vindt dan God Zelf! Hij wil niet dat God de baas over hem is. Hij wil zelf alle macht hebben en alles bepalen. O, hoor je hem spotten? Iedere dag weer! En hij lacht er zo vals bij, wat erg! Hoe lang zou dat nog door gaan?

Nou niet zo lang, luister maar. Het wordt bijna nacht. Wu Yi heeft vandaag weer veel gespot met God. En nu gaat hij 's avonds nog even op pad om iets te doen. Daar gaat hij. En opeens..hé, voelt hij dat goed? Ja, het begint hard te regenen en te waaien. En het wordt steeds erger. Het weer wordt steeds onstuimiger en heftiger. O, het gaat zelf heel hard onweren! De bliksemschichten ziet hij door de lucht gaan. Hij loopt voorzichtig door. Maar dan? Dan gebeurt er iets wat Wu Yi nooit had gedacht. Een flits door de lucht komt op Wu Yi terecht en dan.. Hij wordt geraakt door 1 van die bliksemschichten. Hij is opslag dood. Wat erg!

De mensen in China horen het verhaal wel. Sommige mensen die hebben het zelfs gezien. Wat zijn ze geschrokken en bang geworden! Ze durven nooit meer te spotten met God, nu keizer Wu Yi deze straf voor het spotten heeft gekregen. Nee, ze willen juist allemaal God gaan dienen! Wat een wonder! Ze zien dat God almachtig en alles kan! Ja, ze gaan God aanbidden. En weet je wie dat ook doet? De machtige keizer van China (plaatje 2). Ook hij gaat God dienen. En dat doet hij door te offeren bij het altaar in de Temple of Heaven. Daar wordt God aanbeden om te vragen of God hun zonden wil vergeven.

En ook deze keer gaat de keizer God aanbidden bij de Temple of Heaven. Al zijn andere taken die hij heeft als keizer heeft hij even aan de kant gezet om helemaal met God bezig te zijn. Hij wil alleen maar offeren en bidden voor deze machtige God. Daarom gaat hij op weg naar de Temple of Heaven. En vanuit de verte ziet hij het al: Wat een prachtige tempel! En wat groot is die! Elke keer als de keizer er is, dan kijkt hij zijn ogen uit, zo mooi is het daar!

Tip:

U kan het verhaal uit uw hoofd proberen te vertellen. Dan zullen de kinderen (nog) meer betrokkenheid laten zien.

Zal de keizer vandaag al gaan offeren dan? Zal de ceremonie vandaag al zijn? Nee, de ceremonie met alle offers is pas over een week. Maar toch moet de keizer er nu al zijn. Hij moet namelijk een week van tevoren alles regelen. Hij moet dan helemaal alleen leven. Niemand mag dus bij hem komen, zodat hij helemaal rein is. En hij weet ook, 3 dagen van tevoren mag hij niet eten en moet hij alles voorbereiden in de tempel. En als die dag aangebroken is om dat te gaan doen dan gaat hij aan het werk. Kijk! Hij steekt heel veel kaarsen aan (plaatje 3). Ook wordt er buiten nieuw zand neergelegd (plaatje 4). En hij doet nog meer. Want hij heeft ook een kalf meegenomen om straks te offeren bij de ceremonie. Dat kalf noemen ze 'de dew'. Als je naar het kalf kijkt, dan zie je dat die helemaal zonder vlekken is en heeft hij heel sterke horens. Die moet de keizer goed te eten geven, zodat die straks goed gebruikt kan worden. Maar weet je, niet alleen de keizer is met de ceremonie bezig. Ook de mensen in China stoppen met werken. Zelfs alle straten zijn helemaal leeg! Iedereen blijft binnen uit eerbied voor de grote God.

De week is voorbijgegaan. De keizer heeft alles gedaan wat hij moest doen. Nu is hij er klaar voor. Vandaag gaat hij eindelijk echt offeren in de Temple of Heaven. Hij stapt in een mooie koets samen met zijn knechten en gaat op weg naar de tempel (plaatje 5). De grote ceremonie waar ze zolang op hebben gewacht, kan eindelijk beginnen! Als ze aankomen bij de tempel stappen ze uit. Hoor eens! Een van de knechten begint iets te roepen. Hij zegt: 'Gods plaats is voorbereid!' in het Chinees. En meteen daarna knielen de keizer en zijn knechten neer voor God (plaatje 6). Daarna is het echt tijd voor de offers om vergeving te vragen voor de zonde, maar ook om te vragen of God met ze wil zijn. En te bidden of God voor een goede oogst wil zorgen.

De keizer loopt de trappen van de Temple of Heaven één voor één op. De ceremonie begint bij het Circulaire Heuvelaltaar met de 9 treden. Daarna wordt binnen wijn gedronken en wordt het kalf geslacht en in de oven gedaan (plaatje 7). Ruik je dat? Heel de tempel ruikt naar rook van het kalf wat is geofferd. De keizer begint ondertussen te zingen. Prachtige liederen waarin ze God aanbidden! Ook klinkt er hele mooie speciale en heilige muziek (plaatje 8). Daarna knielen ze weer neer voor God, terwijl de muziek blijft spelen. Wat bijzonder allemaal! Zo worden er nog veel meer liederen gezongen.

Toch is de ceremonie nu bijna aan het eind gekomen. Het heeft best lang geduurd. Eén van de knechten geeft als laatst nog wijn aan de keizer. Hij doet dat met zijn hoofd gebogen. Ook die wijn wordt geofferd door de keizer. Daarbij wordt ook veel wierook gebruikt. Kijk! De rook stijgt op naar de lucht en verdwijnt naar de hemel. De keizer kijkt het na. Dan is de ceremonie in de Temple of Heaven echt voorbij.

Wat is het bijzonder wat hier gebeurt! De keizer is een hele machtige man en hij buigt voor God. Hij dient God. Met heel veel respect wordt de ceremonie gedaan. Respect voor Shangdi, de God van de Hemel. Wat een mooi verhaal over de ontmoeting tussen de belangrijke keizer en de God of Heaven.

Afsluiting

Vertel aan de kinderen dat de keizers I God dienden. Dat was goed, maar ze kenden God niet echt. Hoe kunnen wij God alleen leren kennen?

Antwoord: In Zijn Zoon de Heere Jezus.

Die Naam van de Heere Jezus hadden de keizers nooit gehoord. Nog steeds zijn er vele miljoenen Chinezen die nog nooit uit de Bijbel hebben gehoord en de Heere Jezus niet kennen. Daarom is het nodig dat er zending gedaan wordt en dat de mensen horen dat hun zonden vergeven kunnen en moeten worden. Dat kan alleen als ze in de Heere Jezus geloven en Hem liefhebben. U vraagt aan de kinderen wat wij daar aan kunnen doen. Antwoord: bidden.

Tot slot bespreekt u met de kinderen wat ze geleerd hebben van dit verhaal. Dat kan aan de hand van deze vragen:

- Wat vond je mooi aan dit verhaal?
- Wat vond je bijzonder aan dit verhaal?
- Waar kunnen wij nog iets van leren?

Dit kan klassikaal of in tweetallen. Daarna bespreekt u de antwoorden.

Tijdsplanning

Verhaal: 20 minuten Afsluiting: 10 minuten

Materialen

Verhaal + PPT (zie bijlage).

Bronnen

- Warrior, M. (2014, 23 februari). *P. 12 en 13* [YouTube]. Geraadpleegd van <https://www.youtube.com/watch?v=xgdpRyyflt8> = documentaire over de Temple of Heaven (in het Engels)
- Wikipedia (2020). *Tempel van de Hemel*. Geraadpleegd op 8 december 2020, van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempel_van_de_Hemel#:~:text=De%20Tempel%20van%20de%20Hemel,smeken%20voor%20de%20volgende%20oogst.
- Visser, Y., Visser, L. (2018). *Taoïsme – Chinees filosofisch – religieuze traditie*. Geraadpleegd op 8 december 2020, van: <https://historiek.net/taoisme-kenmerken-filosofie/80208/>

Verdieping/meer informatie

Meer informatie kan u vinden in de bovenstaande bronnen en lezen in het verdiepingdocument bij deze les.