

China



De kracht van het gebed

Inleiding

In deze les denken we met elkaar na over het machtigste wapen: het gebed.

Maak samen met je groepje de volgende vragen:

1. Waarom is bidden zo belangrijk?
2. Waarvoor mag je bidden?
3. Wanneer mag je bidden?
4. Verhoort de Heere alle gebeden direct?
5. Weet je een voorbeeld waar de Heere het gebed verhoord?
6. Weet je een voorbeeld waar de Heere het gebed niet verhoord?

Antwoorden

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6.
.....



Je ziet hier allemaal stukjes uit de brieven van James aan mensen in Engeland. Deze lees je met elkaar. Daarna maak je met de hele klas de vragen die onder de stukjes brief staan.

James zag dat hij een erg grote taak had die hij niet alleen uit kon voeren. Hij schreef de volgende brief aan zijn moeder:

“Ik weet dat u mij nooit in de steek zult laten in de voorbede, maar wilt u in gebed uw gedachten laten gaan over de mogelijkheid een groep gelijkgezinde vrienden bijeen te brengen, groot of klein, op één plaats of verspreid over het land, om samen te werken in deze voorbede? Indien u een kleine gebedskring zou kunnen vormen, zou ik geregeld aan de deelnemers kunnen schrijven.”

Zijn moeder ging aan de slag en verzamelde mensen om zich heen die met haar voor James baden. Je ziet hieronder 3 stukjes uit 1 brief die hij aan zijn moeder schreef.

“Wat zijn er toch veel oprechte, gelovige christenen in het moederland en hoe rijk zijn, in overeenstemming hiermee, de gebedsstrijdkrachten van de gemeente”.

“Ons pad zal bij de Lisu geestelijk zeker niet over rozen gaan. Ik ben satan goed genoeg om te beseffen, dat hij al zijn wapens klaar heeft voor een vastberaden tegenstand”.

“Ik zal mij zeer gesterkt voelen als ik weet, dat een vaste groep gebedsvrienden achter mij staat. Ik ben ervan overtuigd dat de Heere hier onder de Lisu vroeg of laat een heerlijk werk tot stand zal brengen”.

Vraag

1. Waarom wilde James dat zijn moeder een gebedskring zou gaan vormen?

.....

2. Waarom heeft James het gebed nodig?

.....

3. Waar is James van overtuigd?

.....



Volgens James kan God een gebed direct verhoren, maar Hij kan ook beloven dat Hij het zal verhoren. Een christen moet daarom altijd zo bidden of de Heere hem al verhoord heeft. Dat noemt James een gelovig gebed.

“Ik wist dat het tijdstip voor het gelovig gebed was gekomen. Ik was mij volledig bewust waar ik mee bezig was en wat het mij zou kunnen gaan kosten en ik gaf mij voor honderd procent in deze vraag die ik deed in geloof: honderden Lisu-gezinnen voor Christus. De transactie was tot stand gebracht. Ik stond op uit mijn gebed met de diepe, vaste overtuiging, dat ik het antwoord al ontvangen had”.

Toch maakte James nog moeilijke dingen mee. Hij zag nog niet dat veel Lisu zich bekeerden. Ze waren te bang voor de geesten.

“De meeste mensen zijn te bang voor hun demonen (=geesten) om zich tot God te bekeren. Toch is het zeker dat God mij verder leidt en ik ben vol verwachting. Ik wil de zaak niet overhaasten, maar wel zal ik roepen tot God om een gezegend werk van genade onder de Lisu, zo lang Hij mij de adem geeft”.

Er waren wel mensen die christenen werden, maar dat waren er niet zoveel als waar James om gebeden had. Op een gegeven moment besloot hij niet meer te gaan preken. Hij wilde tijdelijk ander werk gaan doen om daarna weer terug te gaan naar de Lisu. Hij geloofde echter dat hij nog een reis moest maken. Op de reis kwam hij in verschillende dorpen. Hij schreef daarover:

“Alles bij elkaar zijn er op mijn reis van nog geen veertien dagen nu al vijftien gezinnen, die alles hebben verbrand wat bij hun afgoderij behoorde en zich hebben bekeerd tot God. Ze komen uit vier verschillende dorpen”.

“Toen ik terugkwam, trof ik hier eenenvijftig gezinnen aan in plaats van negenveertig, allen standvastig in hun afwijzing van de demonenverering (=geestenverering), en bovendien nog zesendertig gezinnen van bekeerde Lisu in plaatsen waar ik nog nooit eerder was geweest”.

Vragen

4. Hoe moet het voor James geweest zijn dat hij, nadat hij gelovig had gebeden, geen verhoring kreeg?

.....

5. Wanneer kwam er verhoring op het gebed van James?

.....
