

China

Brief aan de mensen

Inleiding

Speel jij wel eens met vriendjes of vriendinnetjes die niet naar de kerk gaan? Geloven die in de Heere God? Of geloven ze iets anders? Praat je wel eens over de kerk of over de Heere God met hen? Wat zou je dan kunnen zeggen?

Hudson Taylor sprak ook met mensen in China die niet in de Heere God geloofden. De meeste mensen in China hadden nog nooit over God gehoord. Een manier waarop Hudson Taylor in China over God heeft verteld, was door middel van het uitdelen van papieren, dit heet een traktaat. Op deze papieren stonden hele bijzondere teksten. Dat kon een gedeelte van een Bijbelverhaal zijn of een Bijbeltekst. De mensen in China hadden nog nooit van God gehoord, ze wisten niet eens dat Hij bestaat!

Wat zou jij tegen iemand zeggen die nog nooit over God gehoord heeft?

We gaan zelf een traktaat maken. Eerst pak je een stevig wit papier met een bekertje water en een theezakje. Dit theezakje maak je nat en dep je heel voorzichtig, dus niet te nat, over het witte papier. Nu wordt het papier een beetje bruin en lijkt het heel oud. Laat het papier opdrogen en ga ondertussen verder.

Bedenk nu wat je tegen iemand zou willen zeggen die nog nooit over God heeft gehoord, dat kan een Bijbelverhaal zijn of een Bijbeltekst of gewoon mooie woorden. Schrijf/teken dit op een kladblaadje.

Als je papier opgedroogd is, dan kan je de tekst of tekening van je kladblaadje op je bruine papier schrijven of tekenen.



Wat heb je nodig?

- Stevig wit papier
- Bekertje met water
- Theezakje
- Kleurpotloden