

Colofon

Brief aan de mensen

Les voor groep 3/4

Duur les: 75 minuten

Beeldende Vorming

China

Brief aan de mensen

Pagina 1

Leerkracht - handreiking

Inleiding

Toen Hudson Taylor in China aan kwam om over God te vertellen deelde hij brieven uit. Dit worden ook wel traktaten genoemd. Op deze traktaten staat het Evangelie met bijvoorbeeld Bijbelteksten. In deze les gaan de leerlingen zelf een traktaat maken. Deze les kan op zichzelf gegeven worden, of naar aanleiding van de godsdienstles over zendingswerk.

Doelstellingen

- Aan het einde van de les weten de kinderen wat zij zouden willen vertellen aan iemand die nog nooit van God heeft gehoord.
- Aan het einde van de les weten de kinderen wat een traktaat is.

Doelgroep

Deze les is bedoeld voor groep 3/4 (kan ook hoger).

Vakken en Kerndoelen

Vak: Beeldende Vorming (& Godsdienst)

Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen.

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Informatie

In de PowerPoint staan dia's die te gebruiken zijn voor deze les. Verdere informatie die nodig is, kan uit het verdiepingsdocument gehaald worden en uit de Bijbel.

Lesidee**Introductie**

Ga met de leerlingen in gesprek ter introductie van deze les. Wie speelt er wel eens met vriendjes of vriendinnetjes die niet naar de kerk gaan? *Ga hier op in en praat met de leerlingen verder.* Geloven die vriendjes/vriendinnetjes in de Heere God? Waar geloven ze in? Praat je wel eens over de kerk of over de Heere God met hun? Wat zou je dan tegen ze kunnen zeggen over God? *Later in deze les wordt dit gesprek vervolgd.*

Inleiding

Een manier waarop Hudson Taylor in China over God heeft verteld, was door middel van het uitdelen van papieren, dit heet een traktaat. Op deze papieren stonden hele bijzondere teksten. Hier kon een gedeelte van een Bijbelverhaal op staan of een Bijbeltekst. De mensen in China hadden nog nooit van God gehoord, ze wisten niet eens dat Hij bestaat.

Wat zou je tegen iemand kunnen zeggen die nog nooit over God gehoord heeft?

Ga met de leerlingen in gesprek en laat ze op elkaar reageren. De leerlingen doen nu ideeën op over de opdracht.

Kern

In deze les gaan we zelf een traktaat maken.

Geef iedere leerling een stevig wit papier en een bekertje water met een theezakje. Dit theezakje moeten ze natmaken en dunnetjes over het papier deppen. Het papier wordt nu bruin en krijgt een oude tint. Laat het papier opdrogen.

Ondertussen gaan de leerlingen bedenken wat ze tegen iemand willen zeggen die nog nooit over God gehoord heeft. Laat ze dit op een briefje schrijven. Eventueel kunnen ze tekeningen erbij bedenken.

Als de papieren droog zijn kunnen de leerlingen op het traktaat gaan schrijven. Ze kunnen een Bijbeltekst schrijven of een stukje van een Bijbelverhaal met een tekening. De kaders zijn vrij ruim. De inhoud moet over het Evangelie gaan, iets wat zij aan mensen willen vertellen die nog nooit over God gehoord hebben.

Afsluiting

Deel een aantal traktaten klassikaal met elkaar. Ga met de leerlingen in gesprek over de teksten en/of tekeningen die op het traktaat staan.

Waarom heb je voor die tekst/Bijbelverhaal/tekening gekozen?

Tip:

Geef deze les naar aanleiding van de godsdienstles over Hudson Taylor.

Tijdsplanning

Introductie: 5 minuten
Inleiding: 10 minuten
Kern: 50 minuten
Afsluiting: 10 minuten

Materialen

Introductie: geen

Inleiding: eventueel voorbeeld van een traktaat

Kern: Stevig wit papier, bekertje met water, theezakje, kladblaadje & kleurpotloden.

Afsluiting: geen

Verdieping/meer informatie

Verdiepingsdocument over Hudson Taylor (zie website stichting Bonisa).