

Colofon

Vertelling James
Hudson Taylor
(deel 2)

Les voor groep
1/2

Duur les invullen

Zendingsverhaal/
kekgeschiedenis

China

- Vertelling James Hudson Taylor (deel 2) -

Pagina 1

Leerkracht - handreiking

Inleiding

Hoe zending tot stand is gekomen in China is geen eenvoudig onderwerp voor kleuters om te bevatten. Aan de hand van dit verhaal kan het duidelijk worden voor hen hoe dit is gegaan. Dit door de persoon van Hudson Taylor te volgen. Door hem is de zending in China opgezet.

Doelstellingen

Aan het einde van de les weten de kinderen hoe de zending in China is opgezet.

Doelgroep

Deze les is bedoeld voor groep 1/2

Vakken en Kerndoelen

Oriëntatie op mens en wereld – domein Mens en Samenleving

Kerdoel 38:

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Informatie

In het boek *Ga voor Mij naar China*, geschreven door J. Kranendonk-Gijssen (2013) wordt het levensverhaal van Hudson Taylor beschreven. Hierop is de vertelschets ook gebaseerd. Het boek *Gods reddende kracht in China*, Bob Davey(2012) geeft extra informatie over het land China en over Hudson Taylor. Het boek van Marshall Broomhall, *De man die God geloofde*. Gaat op de levensgeschiedenis van Hudson Taylor in. *Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid*, Ds. W. Pieters (2014) Bonisa zending heeft ook een vertel-cd over Hudson Taylor.

Lesidee**Introductie**

Vertel de kinderen dat deze les een vervolg is op de andere twee lessen in deze serie. Het verhaal van James Hudson Taylor is nog niet afgelopen en gaat verder.

Inleiding

Haal de voorkennis van de kinderen op in een gesprek. Weten de kinderen nog waar het eerste deel van het verhaal over ging? Wat weten de kinderen nog? Wat is een zendeling ook al weer?

Kern

Vertel het verhaal aan de hand van de vertelschets in de bijlage. Maak bij de vertelling gebruik van de PowerPoint om het verhaal inzichtelijk en betekenisvoller te maken voor de kinderen. In de notities van de PowerPoint staat welk deel van het verhaal past bij welke dia.

Afsluiting

Praat met de kinderen over hoe zendingen geholpen zouden kunnen worden. Wat kunnen wij doen vanuit Nederland om de zendingen in bijvoorbeeld China te helpen? Schrijf hun ideeën op. Eventueel kan er met deze ideeën een vervolgproject opgezet worden.

Tip:

Tijdsplanning

Introductie/ Inleiding Kern Afsluiting

Materialen

Introductie
Inleiding
Kern
Afsluiting

Verdieping/meer informatie

www.bonisa.nl Pieters, W. (2014) Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, uit het leven van J. Hudson Taylor. Uitgegeven door Stichting Bonisa Zending Kranendonk-Gijssen, J (2013). Ga voor Mij naar China: Het leven en werk van Hudson Taylor. Uitgeverij De Banier. Davey, B. Gods reddende kracht in China: De geschiedenis van het christendom in China. Uitgeverij Groen. Broomhall, Marshall. De man die God geloofde. Uitgeverij Veenman

Bijlage: Vertelling deel 2

Na al de moeite van Hudson om geen vreemdeling te zijn in het vreemde land China, mag hij de Heere danken voor alles wat hij al gedaan heeft voor hem. In het kleine huisje van Hudson maakt hij niet alleen een klaslokaaltje, maar ook een ziekenhuis en een kerk. Voortdurend blijft Hudson God danken voor alles waar Hij voor zorgt. 'Dank u Vader in de Hemel, Dank U voor alles wat u voor mij heeft gedaan! Ik vond het moeilijk toen ik hier net kwam, maar U zorgt voor mij! Heere, wilt U het werk zegenen en geven dat er mensen tot bekering mogen komen? Dat zij in U gaan geloven en U zullen gaan eren en dienen.'

Als zijn huis klaar is om gebruikt te worden als school, ziekenhuis en kerk, kan Hudson mensen vragen om voor hem te werken. En elke dag, elke dag opnieuw, bidt Hudson samen met zijn personeel tot God. Ook leest hij met hen uit de Bijbel. Daar horen mensen van. Wie is die God van Hudson Taylor? Daar moeten ze meer van weten. De bijeenkomsten worden steeds groter, er komen steeds meer mensen. Die mensen stellen ook vragen. "Wie is die God?" "Waarom hebben wij nog nooit van die God gehoord?" Hudson en zijn personeel geven antwoord en delen brieven uit. Steeds meer mensen willen horen over de God van Hudson. Zo veel, dat Hudson gaat reizen naar andere dorpjes om daar te vertellen over zijn God. Steeds meer mensen willen weten over God, en door Hudson krijgen ze ook steeds meer te horen. Hij reist naar allerlei dorpjes. En mag vertellen over de Persoon die voor Hem het allerbelangrijkst is! Daar dankt Hudson God voor. Hij mag doen waarvoor Hij geroepen is.

Op een dag zit Hudson achter zijn bureau in zijn huis. Hij maakt een brief open. In die brief leest hij dat hij geld krijgt vanuit Engeland om in China zijn werk te doen!

Ook zijn er twee groepen mensen in Engeland heel druk bezig geweest om de Bijbel te vertalen naar het Chinees, zodat de mensen in China ook uit de Bijbel kunnen lezen. Hudson mag deze Bijbels samen met zijn vrienden die hem komen helpen, uitdelen aan de mensen bij wie hij op bezoek gaat.

Het gaat niet altijd goed bij Hudson in China. Als Hudson weer terug komt in het dorpje waar hij woont wordt hij heel ziek. Hij heeft de afgelopen weken ook ontzettend hard gewerkt. Al die mensen die nog nooit van God gehoord hebben en al die zieke mensen. Hij wil graag voor ze zorgen, maar nu is hij zelf ziek. En nu hij zo ziek is, heeft hij ook weinig geld. Hij krijgt geen geld meer van de organisatie uit Engeland, maar leeft van het geld wat hij van mensen krijgt als giften. Maar nu is hij ziek en heeft hij bijna geen geld om rond te komen. Samen met zijn vrouw bidt hij tot God: 'Heere, helpt U ons alstublieft. We vertrouwen op U. U zorgt voor ons en zal ook nu voor ons zorgen. Genees mij zodat ik weer over U kan vertellen.'

Na een paar dagen gaat het gelukkig weer wat beter met Hudson en kan hij vanuit zijn huis weer een beetje aan het werk. Elke dag ziet Hudson vooruitgang en eindelijk, na een paar weken op bed gelegen te hebben kan hij weer naar buiten en zieke mensen helpen. Op een dag komt de post langs en Hudson kijkt tussen de enveloppen: een brief van huis, een brief van een organisatie in Engeland en een envelop zonder afzender. Hij maakt de

enveloppe open en er zit geld in! Precies genoeg geld om deze maand eten te hebben en hun patiënten te verzorgen. "Dank U Vader, dat U zo voor ons zorgt!" Bidt Hudson.

Toen Hudson ouder werd, beseftte hij dat hij het allemaal niet meer alleen kon doen. Hij richtte een organisatie op en vroeg of de Heere voor zendelingen wilde zorgen. Zo zouden er meer zendelingen naar China komen, en net als Hudson Taylor, veel Chinezen van de Heere gaan vertellen. En dat gebeurde. Al snel waren er 21 zendelingen in China om Hudson te helpen. Maar niet zomaar. De zendelingen moesten net als Hudson spreken als de chinezen en eruitzien zoals zij dat deden, om dichterbij de mensen te kunnen komen en om het woord van de Heere aan hen te kunnen vertellen.

De zendelingen reisden door heel China. Dat waren gebieden die moeilijk bereikbaar waren, maar er woonden wel mensen, dus daar moest ook verteld worden over de Heere. De zendelingen hebben de Heere veel en vaak gebeden. Ze vroegen of Hij de harten van de Chinezen wilde openen. Ook dankten zij de Heere voor alles wat ze kregen. Dat was de basis van hun werk. Wat zou het mooi zijn als dat ook de basis voor ons werk is. Als wij zo ook elke dag weer op mogen staan en op die manier aan het werk gaan. Dat zou een zegen zijn! Ook nadat Hudson is gestorven. Nog steeds vertellen er mensen over de Heere Jezus. Zendelingen uit Nederland, maar ook veel Chinese evangelisten die uit de Bijbel vertellen aan mensen in China die nog nooit van de Heere hebben gehoord. Vraag jij ook in je gebed om een zegen over hun werk?