

Colofon

Vuurwerk

Les voor groep
1 en 2

25 min

Aardrijkskunde

China

Vorbereidende les vuurwerk

Pagina 1

Leerkracht - handreiking

Inleiding

Iedereen kent het wel vuurwerk. Het geeft harde knallen of het ziet er prachtig uit in de lucht. Vuurwerk is iets wat typisch is voor China het is hier uitgevonden en nog steeds wordt het daar geëxporteerd, maar wat vinden wij eigenlijk van vuurwerk? Deze les kan goed gegeven worden als voorbereiding van de expressie les over vuurwerk.

Doelstellingen

De kinderen weten hoe het vuurwerk is ontstaan.

De kinderen weten hoe siervuurwerk eruit ziet.

De kinderen kunnen vertellen waarom het niet bij een christelijke levensstijl past om rond oud en nieuw vuurwerk af te steken.

Doelgroep

Deze les is bedoeld voor groep 1 en 2

Vakken en Kerndoelen

Kerndoel 37

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Lesidee**Introductie**

Vraag aan de kinderen wat er met oud en nieuw allemaal gebeurt. De kinderen zullen verschillende antwoorden geven. Zorg ervoor dat de kinderen op het antwoord vuurwerk komen. U kunt nu het onderwerp van de les introduceren.

Inleiding

Vertel het volgende verhaal:

Het is lang geleden, heel erg lang geleden in China. Op het platteland in China woont Mei Lin. Mei Lin is 5 jaar oud. Op de boerderij waar Mei Lin woont is het altijd erg gezellig, er lopen dieren rond en haar vader en moeder zijn altijd dicht bij haar. Vlak bij het huis van Mei Lin is ook een bamboebos. Vader gaat daar vaak naar toe om bamboe te kappen, ze gebruiken dat voor allerlei dingen. Vader maakt er bijvoorbeeld hekjes van die ze om het land van de dieren zetten.

Op een dag heeft vader een groot vuur gemaakt. In het vuur verbrandt hij allerlei afval dat weg moet. Vader gooit er ook bamboe in. De bamboe die in het vuur gegooid is wordt helemaal zwart. Mei Lin ziet het gebeuren. Ze kijkt ernaar, het is een mooi gezicht, maar dan opeens hoort Mei Lin een enorme knal. Ze schrikt ervan en doet gauw haar handen voor haar oren. Ze vraagt aan vader wat het is. Vader weet het ook niet. Maar dan weer hoort ze een knal. Weer schrikt Mei Lin. Vader gaat voorzichtig kijken bij het vuur om te kijken wat er gebeurt. Als ze weer een harde knal horen ziet vader het gebeuren. De bamboe die ze in het vuur hebben gegooid ontploft met een harde knal. Als ze dat weten vindt Mei Lin het stiekem ook wel een beetje leuk en gooit ze af en toe een stukje bamboe in het vuur die vervolgens ontploft met een harde knal.

Vragen:

Wat gebeurde er met de bamboe?

Ben je ook bang voor knallen?

Kern

Ga met de kinderen in gesprek over de knallen:

Met oud en nieuw wordt er ook veel knalvuurwerk afgestoken. Vroeger

dachten de mensen in China dat daardoor de geesten waar ze in

geloofden ook bang zouden zijn en dat ze daardoor weg zouden gaan.

Zou de Heere Jezus het daarom goed vinden als wij van dat knalvuurwerk afsteken?

Vertel aan de kinderen dat er ook vuurwerk is dat er heel mooi uitziet en dat we daar van kunnen genieten. Vraag aan de kinderen om het te beschrijven.

Laat vervolgens de PowerPoint zien met het vuurwerk.

Tip:

U kunt ervoor kiezen om een sterretje af te steken op het schoolplein.

Afsluiting

Als afsluiting kunt u de doelen van de les herhalen met de kinderen. Ook kunt u vast het werkje introduceren dat de kinderen in de volgende les gaan maken.

Tijdsplanning

Introductie	5 min
Inleiding	5 min
Kern	10 min
Afsluiting	2 min

Materialen

Introductie

Inleiding

Kern

- Digibord met PowerPoint

Afsluiting

Bronnen

Chinees Vuurwerk. (2019, 28 september). Geraadpleegd op 4 januari 2021, van <https://www.reisvormen.nl/china/chinees-vuurwerk>

Verdieping/meer informatie

Vuurwerk is in China ontstaan, al heel lang geleden (rond 200 v. Chr.) werd het uitgevonden. Er werden toen bamboestengels in het vuur gegooid. De staafjes gingen knetteren en werden zwart. Na een tijdje ontploften de staafjes. De lucht in de stengel zet door de warmte van het vuur uiteen en het barst uit elkaar met een knal.

De Chinezen schrokken erg van dit geluid. Omdat zij schrokken van het geluid dachten ze dat de geesten, waar men in geloofde ook heel erg bang zouden zijn voor de knal die de bamboe veroorzaakten. Zo is de traditie ontstaan om met nieuwjaar vuurwerk af te steken, oorspronkelijk om de geesten te verjagen.

In China steekt men knalvuurwerk af om de boze geesten te verjagen. Zo wordt er bij het inluiden van Chinees Nieuwjaar ontzettend dagen lang geknald. Verder is er dagelijks vuurwerk te horen. Mensen steken vuurwerk af bij bruiloften, begrafenissen, bij de graven van hun voorouders en bijvoorbeeld bij de aankoop van een nieuwe auto. Zo denkt men boze geesten te verjagen en het ongeluk af te wenden.

Als christenen moeten we hier ook voorzichtig mee zijn. Wij geloven er namelijk niet in dat de knallen de geesten verjagen. Wij geloven in een goede God. Daarom is het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling ook geen goede gewoonte omdat het terugslaat op het verjagen van geesten.

Wel is het zo dat vuurwerk traditioneel is in China en dat het echt bij de cultuur hoort. Het vuurwerk dat wij in Nederland afsteken komt ook uit China. Wij kunnen vuurwerk wel afsteken omdat we dat mooi vinden, siervuurwerk is prachtig om te zien en wij kunnen daar ook van genieten. Neem bijvoorbeeld een vuurwerkshow rond koningsdag of het vuurwerk in Scheveningen aan het einde van de zomervakantie.