

James Fraser



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding.....	2
Hoofdstuk 1: Het leven voordat hij de zending inging.....	3
Hoofdstuk 2: Zijn zendingswerkzaamheden	4
2.1 Taalstudie.....	4
2.2 Ontmoeting met de Lisu	4
2.3 Taalontwikkeling.....	4
2.4 Voorspoed.....	4
2.5 Tegenslag	5
2.6 Meer dan alleen zendeling.....	5
2.7 De laatste jaren van James' leven.....	5
Hoofdstuk 3 Zijn invloed op de Lisu	7
3.1 Schrift.....	7
3.2 Prediking van het evangelie.....	7
3.3 Einde demonenverering en verdieping van het geloof.....	7
3.4 Onafhankelijkheid	7
3.5 Nieuwe levensstijl.....	8
Hoofdstuk 4: Merkbare tegenwoordige gevolgen?	9
4.1. Lisu christenen.....	9
4.2. Het schrift.....	9
4.3. Zendingsorganisatie.....	9
4.4. Leven in afhankelijkheid.....	9
4.5. De kracht van het gebed.....	9
Conclusie.....	10
Literatuur	11

Inleiding

In dit document kunt u meer lezen over het leven van James Fraser, een zending die in 1904 vanuit Engeland naar China vertrok. Hieronder staan onze hoofd- en deelvragen vermeld.

Hoofdvraag:

Hoe zag het zendingsleven van James Fraser eruit?

Deelvragen:

1. *Hoe zag het leven van James eruit voordat hij de zending inging?*
2. *Wat waren James zendingswerkzaamheden in China?*
3. *Wat voor invloed heeft James op de Lisu gehad?*
4. *Zijn de gevolgen van James zendingswerkzaamheden ook nu nog merkbaar?*

Ten eerste willen we kijken hoe het leven van James Fraser eruit zag, voordat hij de zending inging. Daarna kijken we naar zijn werkzaamheden in China. Wat heeft hij nu eigenlijk allemaal voor zendingswerkzaamheden gedaan? Vervolgens kijken we naar de invloed op de Lisu-bevolking. Hoe groot was zijn invloed en op welke manier heeft hij deze invloed uitgeoefend? Tot slot gaan we zien of er ook nu nog merkbare gevolgen zijn van James' zendingswerk in de wereld van tegenwoordig. Ook kijken we naar wat we van hem kunnen leren in geestelijk opzicht. James heeft veel meegemaakt in zijn leven, maar hij hield het vol door dichtbij de Heere te leven. We kunnen met elkaar een groot voorbeeld aan James Fraser nemen!

Hoofdstuk I: Het leven voordat hij de zending inging

Deelvraag I - Hoe zag het leven van James eruit voordat hij de zending in ging?

James Outram Fraser werd in 1886 geboren in Engeland (Crossman, E., 1982). Hij kwam uit een gezin van vijf kinderen. Op 5-jarige leeftijd verhuisde James met zijn familie naar St. Albans, in de buurt van Londen. Toen James een tiener was, gingen zijn ouders uit elkaar. James' vader was van Schots-Canadese afkomst. Hij was een zeer succesvol veearts. Hij kon goed spreken en heeft verschillende keren op nominatie gestaan voor het parlement. Hij werd in de loop van de jaren steeds bijbelgetrouwer. Zo schreef hij eens aan zijn dochter: *'Vergeet niet, dat ieder woord van de Bijbel waar is'*. Zijn moeder was een deftig geklede vrouw met een liefde voor muziek en kunst. Ze was bijzonder open over geestelijke dingen. Ze heeft altijd gebeden of één van haar kinderen zendeling mocht worden. James had een geestelijke band met zijn moeder. Ze waren beide Methodist en gingen geregeld naar de kerk. James stond goed bekend. Hij had gevoel voor humor en hij hield van mensen. Hij had een doorzettingsvermogen en een grote interesse voor alle dingen van het leven. In zijn studententijd leerde James de Heere Jezus persoonlijk kennen. Hij beschreef dit zelf op deze manier: *'Een vreemde warmte vervulde mijn hart en voor het eerst in mijn leven begreep ik dat de verandering die God in het hart geeft, bewerkt wordt door het geloof in Christus'*. De levende God had hem aangesproken en daardoor veranderde alles. Zijn moeder benoemde dat hij als student veel tijd stak in persoonlijk gebed en Bijbelstudie.

Op een dag in het jaar 1906 zat James in de bibliotheek van de universiteit van Londen te werken. Hij studeerde voor werktuigbouwkundig ingenieur. Een gebied waar hij in uitblonk en wat grote perspectieven voor de toekomst bood. James was een intelligente jongeman. Hij had het ver gebracht in de wiskunde en hij had ook muziek gestudeerd. Hij kon goed piano spelen en zou over een paar dagen zijn eerste pianorecital geven. Een paar dagen geleden had hij een folder van één van zijn studiegenoten gekregen. Hij zat gebogen over zijn boeken, maar werd volledig in beslag genomen door de tekst uit de folder. In zijn binnenste was een hevige strijd gaande. Dit foldertje zou een streep kunnen zetten door al zijn toekomstplannen. De tekst uit het foldertje luidde:

“Als onze Meester vandaag zou terugkeren en miljoenen mensen zou aantreffen die nog nooit van het evangelie gehoord hebben, en uit de aard der zaak ons vragend zou aankijken om een verklaring, kan ik me niet voorstellen welke verklaring wij Hem zouden kunnen geven. Van één ding ben ik wel zeker: wij zouden ons dan diep schamen voor de excuses die wij nu nog met een goed geweten menen naar voren te kunnen brengen.”

Na de voltooiing van zijn studie meldde James zich aan bij de China Inland Mission. Een organisatie die door Hudson Taylor was opgericht en hem bijzonder aansprak. Ze waren interkerkelijk en vroegen nooit iemand om geld. Toch konden ze al meer dan veertig jaar, meer dan duizend zendingswerkers onderhouden. Hij legde zijn carrière opzij om zijn leven in dienst van Zijn Heere te besteden. James werd twee keer afgewezen. Hij had een kleine oorontsteking en men vreesde dat dit erger ging worden in de binnenlanden van China. James zei hier zelf over: *'Ik ga er in ieder geval zelf heen, omdat ik weet dat ik door God gezonden ben'*. James genas van zijn oorontsteking en werd aangenomen. Toen hij 21 jaar was, begon hij aan een training in Noord Londen. Hier groeide hij in kennis van de Bijbel en hij werd geïnspireerd door andere zendingswerkers. Op 23-jarige leeftijd vertrok James per trein naar China (Breakthrough, 2016).

Hoofdstuk 2: Zijn zendingswerkzaamheden

Deelvraag 2 – Wat waren James zendingswerkzaamheden in China?

2.1 Taalstudie

In 1904 werd James aangenomen door het China Inland Mission-bestuur voor zendingswerk in China (Kranendonk, 2016). Een paar jaar later kwam hij in China aan, om het echte werk te beginnen. Om zijn werk goed te doen, moest hij eerst een taalstudie Chinees doen. Dag in dag uit dwong James zichzelf om zoveel mogelijk aan taalstudie te doen. Hij wijdde wel vijf uur per dag aan studeren. Hij geloofde dan ook: *'Met Gods hulp zal het ooit goed komen met de taalstudie!'* (Kranendonk, 2016)

Na een jaar kwam zendeling John McCarty om hulp zoeken in het zuidwesten van China. Hij kon het werk daar niet meer alleen aan. James Fraser werd daarom door hem uitgekozen om te komen werken in Yunnan, een bergachtige provincie. Fraser hield van de natuur en de bergen en was dan ook een goede bergbeklimmer. Later is hij ondanks dat verhuisd naar de stad Tengyueh. In deze plaats leerde hij verder de taal en de cultuur kennen. Hij kon alleen niet geloven dat hij daar zou moeten blijven, omdat de mensen hier al binnen het bereik van het evangelie waren. Hij wist ook dat er in de bergen duizenden Lisu waren, die nog nooit van het evangelie gehoord hadden (Bonisa).



2.2 Ontmoeting met de Lisu

Tijdens zijn marktbezoeken kwam James Fraser veel Chinezen tegen, ook de Chinezen uit de bergen. Meteen voelde hij zich aangetrokken tot dat volk. Ze zagen er anders uit dan de andere Chinezen. Ze hadden bijvoorbeeld andere kleren aan en ook spraken ze een andere taal. Vanwege de andere taal begrepen ze elkaar niet goed, dan alleen door middel van gebaren. James Fraser voelde dat hij het evangelie aan hen moest vertellen. Het Lisu-volk had nog nooit eerder van de Heere Jezus gehoord. Fraser maakte zich grote zorgen. In dat grote berggebied waar duizenden mensen woonden, was nog nooit eerder een zendeling geweest. Op een gegeven moment werd hij door een Lisu-gids door verschillende dorpen geleid. Het was voor James erg moeilijk om met de Lisu in contact te komen, omdat hij de taal niet sprak.

2.3 Taalontwikkeling

Tijdens zijn tocht door de dorpen kreeg James een idee om in contact te komen met de Lisu; hij ging de klanken die hij hoorde opschrijven aan de hand van het Engelse alfabet. Op deze manier heeft hij een Lisu-schrift ontworpen met Engelse tekens. James Fraser werd soms moedeloos van het zending bedrijven. De Lisu-bevolking was namelijk heel hartelijk en gastvrij, maar voor de boodschap van het evangelie hadden ze op den duur geen enkele belangstelling meer. De Lisu die eerst wel luisterden naar de Bijbel, waren weer teruggevallen in hun ongeloof. Toch gaf Fraser het niet op. Hij ging elke minuut benutten om de Lisu-taal machtig te worden. Hij zou door middel van het alfabet de Lisu-taal op papier gaan zetten. Als hij hieraan dacht, kreeg hij toch weer een beetje moed. James Fraser is na enige tijd in contact gekomen met zendeling Geis en Ba Thaw. Ze hadden bedacht dat er hoognodig een Lisu-alfabet moest komen, want dan zouden de Lisu zelf kunnen leren lezen en schrijven. Hij is toen gaan lesgeven in de Lisu-taal, zodat steeds meer mensen het konden gaan gebruiken. Het alfabet gebruikt hoofdletters uit het Latijnse schrift en gedraaide of ondersteboven versies daarvan, om medeklinkers en klinkers te schrijven.

2.4 Voorspoed

Fraser bleef maar moedeloos onder zijn werk. Na verschillende jaren arbeiden, zag hij nog geen vrucht. Het bekeringswerk van Christus bleef uit. Toch voelde hij dat het Gods weg was dat hij nog één keer

een tocht door de bergen moest maken en nog één keer de Lisu moest bezoeken. Samen met twee Lisu uit Tantsah is Fraser toen de bergen ingetrokken. Mensen waren blij en zongen liederen die ze ooit van James Fraser hadden gehoord, ook hoorde hij dat er een gezin christen wilde worden. Mensen wilden uit de Bijbel horen en vroegen of Fraser hen kon helpen bij hun bekering. Afgoden- en demonenplanken werden verbrand, zelfs het dorpsheilgdom werd verwoest. Ook heeft James nog lesgegeven uit de Lisu-Catechismus. In de dorpen Cypresheuvel, het Schilpaddorp en de Gevlekte Heuvel, heeft hij het evangelie gebracht en hier zijn veel mensen tot bekering gekomen. In andere dorpen gebeurde hetzelfde. God heeft Zelf een wonder gegeven! Fraser voelde wel dat hij niet voor al deze mensen kon blijven zorgen, maar God zorgde voor een oplossing. Fraser ontmoette Ba Thaw. (Zoals al eerder genoemd.) Dit was de juiste man om voor die jonge christenen te zorgen. Hij sprak hun taal en kende hun gewoonten. Op dat moment voelde Fraser dat hij het niet was die alles moest doen, maar dat God het is, Die zorgt voor een rijke vrucht. Na een lange reis, kwamen Fraser en Flagg, een jonge zending die ook uitgezonden was door China Inland Mission, aan in de provincie Yunnan, in Gevlekte Heuvel. Tot hun verbazing zagen ze daar iets bijzonders; de mensen waren daar bijna klaar met de bouw van een kerk. Dit alles was een gevolg van Frasers werk en het gebed. Wat een wonder! Steeds opnieuw vroeg James in zijn brieven of de mensen voor hem wilden bidden. God hoort gebeden.

2.5 Tegenslag

Het ging niet allemaal vanzelf tijdens zijn werk in China. Het vele reizen en zending bedrijven, was zwaar en moeilijk werk. Hij moest soms dagen reizen onder barre omstandigheden, voordat hij ergens was. Het was ook zo moeilijk om een hele lange tijd geen resultaat op je prediking te zien. Fraser heeft heel wat momenten van moedeloosheid en angst doorstaan. Zo is hij een keer door een aantal Lisu-mannen op de grond gelegd en vastgebonden. Uiteindelijk hadden ze hem aan een boom vastgebonden met touwen zo strak, dat hij amper kon ademen. De mannen waren weggegaan, maar na een poos ook weer teruggekomen. Fraser kon toen kiezen: of hij moest geofferd worden óf hij moest een koe betalen die ze dan zouden offeren. Hij heeft toen voor het laatste gekozen, waarna de mannen hem hebben losgemaakt. Toen hij naar Middendorp was gereisd met de vraag of hij het evangelie daar mocht preken, kreeg hij te horen dat ze de boodschap niet wilden aannemen. Fraser moest veel tegenslagen meemaken in zijn leven, maar toch mocht hij steeds zien dat God het wel zo bestuurde.

2.6 Meer dan alleen zending

Gelukkig maakte Fraser niet alleen maar tegenslag mee. Steeds meer Lisu konden lezen, anderen wilden het leren en de Heere zorgde ook voor een aantal Lisu-voorgangers. Boekjes werden meegenomen en verspreid, waardoor Gods Woord overal terechtkwam. In sommige dorpen woonden op den duur meer christenen dan heidenen. Aan James was gevraagd een boek te schrijven over het leven van de Lisu. Het was heel veel werk, maar omdat hij geloofde dat het misschien een positief resultaat zou opleveren voor de zending, had hij die opdracht aangenomen. James had het erg druk; hij schreef een boek, gaf les op de Bijbelschool, moest vertaalwerk doen en had ook nog overleggen met landbouwdeskundigen. Terwijl hij dat alles op de planning had, kwam de Lisu-gids Lao Luh. Een ontstoken oog gaf dat James ook nog dokter moest zijn. Dit was ondanks alles niet erg, omdat hij hoorde dat er aan de oostkant van de Salweenrivier een wonder was gebeurd. Veel gezinnen hadden gebroken met de afgoden. James Fraser voelde dat daar werk was. Hij zou overleggen met Flagg wat ze daaraan zouden gaan doen. Uiteindelijk hebben ze een zendingshuis gebouwd. Fraser is hiervan helaas wel de eerste patiënt geworden. Na een periode van verlof in Engeland, moest James naar een nieuw gebied, het noordwesten van China. Dit was voor drie jaar. Hij heeft hier nog op het kantoor gewerkt, maar daarna mocht hij weer terug naar de Lisu.

2.7 De laatste jaren van James' leven.

Meneer Host, de directeur van het kantoor, vroeg James of het toch niet eens tijd was om te trouwen. In 1929 trad James in het huwelijk met Roxie Dymond. Ze hebben samen twee dochtertjes gekregen, maar dat betekende wel dat Roxie minder vaak met James mee kon reizen. Ook werd James nog eens ernstig ziek; hij kreeg weer tyfus onder de leden. Nadat ze nog een keer met verlof waren gegaan naar Engeland, naar James' moeder, waren ze daarna uitgezonden naar het volk van de Kachin. Ze hadden

een vaste woning in Baoshan, waardoor ze het minder druk hadden met bijvoorbeeld het zoeken van onderdak. Al snel nadat ze daar woonden, kreeg James hersenmalaria. In Baoshan waren hier geen geschikte medicijnen voor. Al snel raakte James buiten bewustzijn en twee dagen lang had hij hoge koorts. Op zaterdagavond kwam er rust over hem. De volgende zondagmorgen is hij overleden, op 25 september 1938. In Baoshan werd een afscheidsdienst in het Lisu gehouden. Daarin werd gebeden, gezongen en werden enkele toespraken gehouden. Een paar dagen later was James' begrafenis, een koninklijke begrafenis. Hij is begraven op een heuvel. Vanaf deze heuvel is heel Baoshan te zien en ook is er uitzicht op de bergen waar hij jarenlang in rondgezworven heeft. Een modderlawine bedolf het graf van James Fraser. Christenen hebben zijn restanten opgegraven en in 2002 bij een kerk herbegraven. Op de grafsteen staan de bekende woorden uit Johannes 12:24 in het Lisu, Chinees en Engels: *'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelfde alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.'*



Hoofdstuk 3 Zijn invloed op de Lisu

Deelvraag 3 – Wat voor invloed heeft James op de Lisu gehad?

James heeft een grote invloed gehad op het Lisu volk op verschillende terreinen. Hij is van onschatbare waarde geweest.

3.1 Schrift

De Lisu spraken een eigen taal. James kwam erachter dat ze geen eigen schrift hadden. Dit was volgens hem een groot gemis. Ook was dit lastig voor hemzelf, omdat hij de taal graag wilde leren. Tijdens zijn bezoek aan een dorp, ging hij de klanken van de taal op papier schrijven. De Lisu vroegen zich af waar hij mee bezig was en of hij hun taal niet weg zou nemen. James had na één dag al 400 zinnen vastgelegd met behulp van het Engelse alfabet. Dit schrijven van James zorgde voor veel plezier onder de Lisu. Er was door de Chinezen altijd gezegd dat de taal van al die stammen met geen mogelijkheid op papier kon worden gezet. Het schrift van James Fraser is nog steeds het officiële schrift van de Lisu. Door de komst van het schrift konden mensen Bijbels lezen en zo ook geestelijk gevoed worden, iets wat zo nodig was (Breakthrough, 2016).



3.2 Prediking van het evangelie

James was de enige zendeling in een groot, onbegaanbaar gebied waar duizenden mensen woonden, zonder dat ze ooit over de Heere Jezus hadden gehoord. De mensen vereerden geesten en demonen. James heeft de boodschap van Licht gebracht middenin deze duisternis. Het is een weg geweest van veel strijd en tegenslag, en de arbeid leek lang zonder vrucht. God heeft James gebruikt om ook onder dit volk Zijn Naam te verheerlijken. James Fraser wordt door de Lisu nog steeds de ‘Lisu Apostel’ genoemd. Tot op de dag van vandaag heeft de Heere onder het volk van de Lisu veel van Zijn kinderen wonen.

3.3 Einde demonenverering en verdieping van het geloof

Het Lisu volk was in de ban van de demonen. Elke familie had een plank in huis waarop voedsel geofferd werd. James heeft met eigen ogen gezien hoe erg deze demonen de mensen in hun greep hielden. Ook nadat mensen tot geloof waren gekomen, zat de duivel niet stil. James schrijft in zijn boek (p. 64): ‘Satan ging vreselijk te keer. Hij stak zijn mes in hen, die het aandurfdan zijn heerschappij over zijn Lisu koninkrijk in twijfel te trekken. En hij had succes. Oude gewoonten en vormen van bijgeloof wonnen het van het nog zwakke geloof...’ Het gebeurde regelmatig dat families, nadat ze christen waren geworden, toch weer teruggingen tot het vereren van demonen. De offerplank die ze weggedaan hadden, kwam bijvoorbeeld weer terug. Dit maakte James vaak moedeloos. Het gaf hem rust dat God het is Die het geloof werkt. James onderwees de mensen in kennis van het christelijk geloof en het radicale breken met de zonde en de demonenverering. Hij was een geestelijke vader voor deze ‘baby’s’ in het geloof, zoals hij ze zelf noemde. Dit alles deed hij in sterke afhankelijkheid van God.

3.4 Onafhankelijkheid

James was er van overtuigd dat de mensen financieel onafhankelijk moesten zijn, ondanks de armoede. Er waren genoeg mensen die de jonge gemeenten vanuit het buitenland hadden willen steunen met geld. James was er van overtuigd dat buitenlands geld en buitenlands beheer ook een buitenlandse gemeente zouden bouwen en dat zou volgens hem een zwakke gemeente zijn. De Lisu moesten leren dat ze zelfs van hun grote armoede nog iets moesten afstaan aan de Heere. Hij liet ze dus alles zelf regelen en in hun eigen onderhoud voorzien. James moedigde mensen bijvoorbeeld aan om als prediker

op pad te gaan om het evangelie te verspreiden. Hierin moesten ze op de Heere vertrouwen dat Hij in alles zou voorzien. Hij schreef hierover in één van zijn brieven: *'Ik verlang ernaar om overal een geest van offervaardigheid te ontdekken voor de Heere, die ons kocht met Zijn bloed, een verlangen om te tonen niet wat we kunnen krijgen, maar wat we kunnen geven, en terwijl ik dit schrijf, brandt mijn hart in mijn binnenste'* (Crossman, 1982).

3.5 Nieuwe levensstijl

De komst van het christendom zorgde voor een nieuwe levenswijze. Lisu voedsel was alleen geschikt om de mensen in leven te houden, meer niet. Ze hadden daardoor een slechte weerstand tegen ziekten. Als er een epidemie kwam, zouden velen sterven. De huizen waren zo primitief dat ze nauwelijks beschutting boden aan de koude winden. James heeft contact gezocht met een landbouwdeskundige over wat er verbouwd zou kunnen worden in de berglanden. Die benoemde dat als de grond op een juiste manier bewerkt werd, er tarwe, aardappelen en suikerbieten te verbouwen waren. Samen met Forest, een landbouwdeskundige, heeft James veel orchideeën geplant. Daarnaast zorgde het christendom ook voor een nieuwe vorm van onderwijs, een veranderde houding tegenover de regering en de komst van medicijnen. James begeleidde deze veranderingen zo goed als hij kon.

Vandaag de dag is het voor niet-christenen in het Lisu gebied zichtbaar dat het evangelie ook op het gebied van levensstijl een heilzame werking heeft. Dit hoort Stichting Bonisa regelmatig van Lisu christenen. Christenen gebruiken geen alcohol of drugs. Hierdoor zijn zij gezonder en nemen zij verantwoordelijkheid voor hun families. Veel niet-christenen zijn echter regelmatig dronken, kunnen door hun verslaving nauwelijks rondkomen en gebruiken soms geweld.

Bonisa sprak in 2018 met een Lisu man van rond de 40 jaar. Hij vertelde hoe de Heere in zijn leven was gekomen. Hij was de eerste van zijn dorp die tot geloof kwam. Eerder waren mensen bang voor hem omdat hij regelmatig dronken was en alles kort en klein sloeg. Zijn dorpsgenoten waren verbaasd om zijn grote verandering. De man is rustig geworden, heel vriendelijk en doet geen vlieg meer kwaad. De mensen waren zo blij met zijn verandering dat ze ook nieuwsgierig werden naar het christelijke geloof. Verschillenden van hen zijn tot geloof gekomen.

Hoofdstuk 4: Merkbare tegenwoordige gevolgen?

Deelvraag 4 – Zijn de gevolgen van James zendingswerkzaamheden ook nu nog merkbaar?

Het is lastig om nu te meten wat er nog merkbaar is van James werkzaamheden zo'n 100 jaar geleden. Een deel hiervan is ook al behandeld in deelvraag 3. Wij, christenen die 100 jaar later leven, kunnen veel van James' leven leren.

4.1. Lisu christenen

Nog steeds zijn er onder het volk van de Lisu veel christenen. Na James' dood zijn er andere zendingen geweest en ook de Lisu zelf hebben het evangelie verspreid. Naar schatting wonen er vandaag zo'n 300.000 Lisu christenen in China. In Thailand en Mynamar wonen er nog meer.

4.2. Het schrift

Het schrift wat Fraser heeft gemaakt, is nog steeds in gebruik. Hier is meer over te lezen in hoofdstuk 2 en 3. Dit is dus een nog steeds groot, merkbaar gevolg.

4.3. Zendingsorganisatie

James was uitgezonden voor de China Inland Mission. Deze zendingsorganisatie bestaat nog steeds een heet nu Overseas Missionary Fellowship, beter bekend als OMF. In hoofdstuk 3 is te lezen dat James zich inzette voor onafhankelijke christenen. Dit betekende dat hij ze zelf voor hun eigen inkomsten liet zorgen. Ook zelf vroeg en gaf hij geen geld. Hij wilde in afhankelijkheid van de Heere leven. Zijn idee bestaat nog steeds.

4.4. Leven in afhankelijkheid

Je ziet dat Fraser in afhankelijkheid van God leefde. Hij had zijn hele leven aan de Heere toegewijd. Dit ging gepaard met zowel voor- als tegenspoed. Het was voor James niet altijd gemakkelijk om alles van Hem te verwachten. Dat kostte strijd en gaf soms moedeloosheid als James moest wachten op antwoord. James werd echter ook bemoedigd dat de Heere voor oplossingen zorgt en dat niets bij geval gebeurt. Hij leefde in diepe afhankelijkheid. Zendingswerk is Gods werk en God zet Zijn werk altijd en overal voort. Hier gebruikt hij mensen voor. James legde alles in Gods handen. Hij bracht veel tijd door in gebed en rond een open Bijbel. Op deze manier kon hij het volhouden. Daarin is hij een voorbeeld voor ons.

4.5. De kracht van het gebed

James kwam er in zijn leven steeds weer achter dat alles Gods werk is. God is het Die krachten geeft en harten verandert. Zoals al eerder te lezen was, bracht James veel tijd door in gebed. Maar het was niet genoeg als hij alleen bad. Hij riep het thuisfront in Engeland ertoe op om te bidden voor de bekering van de Lisu christenen. In al zijn brieven noemde hij gebedspunten. James zag steeds meer in dat de Heere de gebeden van Zijn Kinderen gebruikt om het werk te zegenen. *'Goed, blijvend zendingswerk, wordt op de knieën gedaan'*, zei James. Hij benadrukte dat mensen die thuis baden net zoveel aan de zending konden doen als de mensen die op het zendingsveld werken. We leren van James dat het belangrijk is om te bidden voor de zending. God werkt op het gebed!

Conclusie

Om onze hoofdvraag te beantwoorden, hebben we ons verdiept in het leven van James Fraser. We hebben voornamelijk de boeken gebruikt die erover hem geschreven zijn. Verder was er niet zo veel over hem te vinden. Na dit onderzoek willen wij ook met jonge kinderen spreken over het leven van James. We vinden het belangrijk dat veel mensen hem kennen. Hij is christenen tot een voorbeeld. James heeft een moeilijk leven gehad. Hij heeft ontzettend veel meegemaakt. Lange tijd was er geen vrucht op zijn werk en de duivel deed er alles aan om het werk van God te verstoren. Maar James hield het vol, omdat hij dicht bij God leefde. Wat ons raakte was zijn persoonlijke omgang met de Heere. Hij leefde echt met God. Heel zijn leven legde hij in Gods handen. Wat ons ook zeker zal blijven is de kracht van het gebed. James bad vurig voor de bekering van de Lisu en geloofde dat de Heere zijn gebed zou verhoren. Wat een wonder dat er nu meer dan 300.000 Lisu christenen zijn in alleen China. Wij kunnen veel leren van het bidden van James. Ook als christenen in Nederland moeten we voor de zending bidden. We zijn net zo belangrijk als de zendelingen op het zendingsveld. Dit was echt een eyeopener. De gebedsgroep uit Engeland bad heel veel voor James. Dit kunnen we ook meenemen in de lessenserie die we gaan maken. We mogen de zending niet vergeten in onze gebeden. We hebben een grote verantwoordelijkheid. En James is ons tot voorbeeld; God hoort het gebed.

Literatuur

Boeken

Crossman, E. (1982). *Als het regent in de bergen*. Overseas Missionary Fellowship Singapore.

Kranendonk, van J. (2016). *Stromen van zegen*. Apeldoorn: de Banier.

Internetbronnen

Bonisa Zending (folder voor jongeren). *James O. Fraser*. Geraadpleegd op 5 oktober 2017 van, <http://www.bonisajongeren.nl/web/html/filesystem/storeFolder/40/James-O.-Fraser-docx.pdf>

Jansen, H. (november 2015). *James O. Fraser*. Geraadpleegd op 10 oktober 2017 van <http://www.harmentjansen.nl/?p=1030>

Film

OMF. *James O. Fraser – missionary to the lisu people*. Geraadpleegd op 9 oktober 2017 van, <https://omf.org/us/resources/people-and-places/famous-missionaries/james-o-fraser/>