

## **-Het confucianisme nú in China-**

### **Leerling informatie**

#### **Inleiding**

Nu we weten waar het confucianisme vandaan komt en door wie het is opgericht, gaan we deze les meer leren over wat het confucianisme is. We gaan kijken hoe het voor kinderen is om op een confuciaanse school te zitten. We gaan het zelfs naspelen. Hierbij leren we iets over spreuken van Confucius. Ook gaan we Chinese karakters natekenen.

Eerst gaan we samen naar de folders kijken die jullie gemaakt hebben. Daarna kijken we op het kaartje op het bord naar waar het confucianisme vandaan komt.

#### **Kern**

Je gaat dus meer leren over wat het confucianisme echt is. Je moet erg goed luisteren naar wat de meester of juf zegt. Eerst wordt je iets verteld over het confucianisme zelf. Daarna ga je een tekst hardop lezen zoals dat op een confuciaanse school gaat (zie bijlage 1). Ook ga je oefenen met Chinese karakters (zie bijlage 2). Dat zijn tekens die een woord, of een stukje van een woord laten zien.

#### **Afsluiting**

Samen praten we na over wat we geleerd hebben. Wat is goed aan het confucianisme en wat juist niet? Wat kunnen we van het confucianisme leren? Wat van het confucianisme is belangrijk in het leven en waarom? Over al deze vragen denk je na en praat je samen.

## Bijlage 1

- Een heer is gul, bescheiden, werkt hard zonder te klagen, hij wil meer leren, is trots maar niet arrogant. Hij is netjes tegen anderen en nooit brutaal.
- Wat Confucius leert dat is het belangrijkste op school. Rekenen en taal is daarna pas belangrijk.
- Pas als je eenvoudig bent en iedere dag nadenkt over wat je doet, kan je zeggen wat je van de wereld vind.

*(Al de meester of juf zegt dat de les voorbij is zeg je tegelijk: 'Bedankt meneer/mevrouw.')*

## Bijlage 2

Chinese	Nederlands
儒学	Confucianisme
孔子	Confucius
孟子	Mencius
信徒	Discipline
人性	Menselijkheid