

## **-Waar komt het confucianisme vandaan?-**

### **Leerling informatie**

#### **Inleiding**

Je gaat in drie lessen meer leren over het confucianisme. Deze les leer je vooral wat het confucianisme is en waar het vandaan komt. We gaan naar plaatjes kijken, en dan zie je waarschijnlijk al wat voor soort land het land van het confucianisme is. Ook gaan we een filmpje kijken, waar je vragen bij maakt en waar we samen over doorpraten. Aan het einde van de les mag je nog een folder maken, met daarin informatie over het confucianisme voor wie er meer over wil weten.

#### **Kern**

We gaan een filmpje kijken over religies in China. Het is best een moeilijk filmpje maar het belangrijkste is dat we antwoord vinden op een paar vragen. Eerst kijken we het filmpje zonder dat je verder iets moet doen, daarna ga je de vragen maken op het werkblad. Het werkblad staat op de volgende bladzijde.

#### **Afsluiting**

Bij deze opdracht moet je de vragen met de antwoorden die je net gemaakt hebt goed bewaren. Ook moet je antwoord vinden op de volgende vragen:

- Waar komt het confucianisme vandaan?
- Waar gaat het in het confucianisme om?
- Zijn er nog steeds mensen confucianist? Kijk hiervoor ook in de atlas!

Als je dit allemaal weet mag je van de informatie een folder maken voor mensen die meer willen leren over het confucianisme. Heb je dat gedaan? Dan mag je, je folder gaan versieren, plaatjes plakken en een achtergrond tekenen.

WERKBLAD BIJ HET FILMPJE



Vraag 1: Waarom geloven Chinezen in zoveel dingen?

.....  
.....

Vraag 2: Welk getal en welke kleur brengt geluk?

.....

Vraag 3: Wat maakt het meest gelukkig in het leven volgens dit filmpje?  
En waarom?

.....  
.....  
.....

Vraag 4: Welke drie grote tradities zijn er in China?

.....

Vraag 5: Waar gaat het om bij het confucianisme?

.....  
.....  
.....

Vraag 6: Wie is de stichter van het confucianisme?

.....