



Pagina 1

Groep 6
Colofon

China



– Het Dragon Boat festival –

Leerling - informatie

Inleiding

De vorige les van China ging over de geschiedenis van China en de verschillende soorten tradities/gewoontes. Deze keer gaan we het hebben over het Dragon Boat festival!

Weet je al wat dat is? Dat is mooi, dan kun je de juf/meester misschien wel helpen met informatie. Weet je het nog niet? Dan leer je het vandaag!

- Het festival is elk jaar op een andere datum. Dit komt doordat de Chinese kalender elk jaar weer anders is. Het feest valt altijd op de 5^e dag van de 5^e maand.
- Het festival bestaat al meer dan 2000 jaar.
- De Chinezen herdenken Qu Yuan, een Chinese dichter.
- Deze dichter heeft altijd gevochten voor zijn vaderland, zelfs toen hij hier niet meer welkom was. Hij heeft er veel gedichten over geschreven.
- Hij is verdronken op de 5^e dag van de 5^e maand. De mensen vonden dit heel erg en wilden iets doen om hem altijd te herdenken. Daarom is het Dragon Boat festival ingesteld.
- Hier staan een aantal afbeeldingen van de Dragon Boats:





Pagina 2



Weetje...

... Er horen veel gewoonten bij het Dragon Boat festival, zoals: drakenboot racen, het eten van zongzi (typisch Chinees gerecht), en het dragen van een parfum zakje.



- Een Dragon Boat is dus eigenlijk een drakenboot. Hier wordt een wedstrijd mee gehouden.
- Deze wedstrijd doet denken aan vroeger. Toen de dichter was verdronken, ging iedereen hem zoeken, en iedereen wou hem ook vinden, ze gingen dus zo snel mogelijk roeien. Daarom is deze wedstrijd bedacht.
- De Chinezen geloven dat de winnaars een goede oogst en een gelukkig leven aan de inwoners van het dorp van de winnaar geven.



Wat vind je van dit festival? Zou je hier zelf aan mee doen?