



Pagina 1

Groep 6,7
Colofon

China

– Boeddhisme en de samenleving:
gebouwen, feesten –

Leerling - informatie

Inleiding

Jullie hebben al een les gehad over het boeddhisme. We hebben met elkaar nagedacht over hoe het boeddhisme naar China kwam. Vervolgens hebben we gekeken naar de verspreiding van het boeddhisme en de oorzaken daarvan. Dit hebben we bekeken door middel van de kaart China. Vandaag gaan we dieper op het boeddhisme in. We gaan ons deze les speciaal richten op de gebouwen, de bevolking en de feesten.

• Gebouwen

Laten we eerst eens gaan kijken welke gebouwen er vooral kenmerkend zijn in China. Kijk mee naar het filmpje en beantwoord de volgende vragen. Succes!

1. In welke plaatsen vinden we nu vooral nog veel tempels?
.....
2. Waarom zijn er zoveel tempels verwoest in de jaren '70 en '80?
.....
3. Waar draait het om in China?
.....
4. Waarom zijn er tempels?
.....
5. Wat kun je aan de goden vragen?
.....
6. Hoe kun je de goden eren?
.....
7. Waarom hebben de Chinezen vaak een klein huistempeltje?
.....
8. Waarom geven de Chinezen de goden geld? Noem twee redenen.
.....
9. Wanneer vieren tempels een belangrijk feest?
.....
10. Welke functie heeft de tempel nog meer?
.....
.....



Weetje...

Dat er op de wereld ongeveer 379 miljoen boeddhisten zijn? Dat is wel 22 keer de bevolking van heel Nederland! Veel hè?!

• Feesten

We gaan eens kijken naar de feesten. Wat voor feesten zijn er allemaal? Het zijn feesten met hele moeilijke namen, dat zal je zo zien! Lees maar mee en vul de ontbrekende woorden in! Je mag kiezen uit de woorden die hieronder staan geschreven:

Boeddha- dank- gelezen – vieren - dood

- Wesak: de belangrijkste boeddhistische dag. Op deze dag vieren boeddhisten de verlichting van de.....
- Dharma- dag: Op deze dag herdenken boeddhisten de eerste prediking van Boeddha. Tijdens de Dharma- dag spreken ze hun uit naar de Boeddha en andere leraren voor het delen van hun kennis. Op deze dag wordt er ook veel uit boeddhistische geschriften.
- Parinirvana: vooral mahayana-boeddhisten deze dag. Ze gedenken dan dat Boeddha op deze dag is 'overleden' en naar het nirvana is gegaan. Devan Boeddha is een feestdag omdat hij op die dag losgekomen is van het wereldlijk lijden.

• Aan de slag!

We gaan een tempel maken! Hier hebben we natuurlijk verschillende spullen voor nodig. Te denken valt hier aan: Papier, lijm, scharen, potlood.

Je maakt een tempel door kubussen en driehoeken te gebruiken. Deze mag je zelf maken! De leerkracht heeft hiervoor de benodigde werkbladen. Heel veel succes!



Wat zou je ervan vinden als jij christen was in China? Zou je dan de boeddhisten vertellen over jouw God of zou je dat moeilijk vinden? Hier mag je even over praten met je buurman/buurvrouw.