



China

- Eenkindpolitiek -les 1 -

Leerling - informatie

Pagina 1

Groep 8
Colofon

Inleiding

Vandaag gaan we leren wat voor problemen er in China waren. China is een groot land tegenwoordig, maar hoe is dat gekomen? China heeft nu een beleid, zodat er niet nog meer mensen komen. We gaan in een testje laten zien, waarom dat zo gekomen? Waarom mogen er niet mee mensen geboren worden? Kijk maar mee.

Veel plezier!

Kern

We lezen klassikaal de tekst die hieronder staat. Daarna staat aangegeven wat je mag gaan doen.

Eenkindpolitiek China

Iedereen weet het; in China mag ja als gezin maar één kind hebben. In principe. Er zijn een aantal uitzonderingsregels; sommige mensen mogen wel meer dan één kind hebben. Omdat het zo'n groot onderdeel van China is en omdat het idee oorspronkelijk Nederlands was, schrijf ik er hier wat over.

Nederlands idee.

Het was de Nederlandse Geert-Jan Olsder die de Chinees Song Jian er van overtuigde dat de éénkindpolitiek de manier was om de enorme populatiegroei terug te dringen. Dit was zo'n veertig jaar geleden. De standaard is dat elk koppel slechts één kind mag krijgen. Een tweede kind is strafbaar. Op enkele uitzonderingen na. Deze regel geldt namelijk alleen voor de Han-Chinezen. Chinezen die tot een minderheid behoren (onder andere Oeigoeren, Tibetanen, Mongolen en Kirgiezen) mogen wel meerdere kinderen krijgen.

Behalve de minderheden mogen ook boeren op het platteland meer dan één kind hebben; als het eerste kind een meisje is bijvoorbeeld. In de stad waar ik in 2010 woonde had ik een vriendin en zij was de oudste uit een gezin van 3.



? **Wat zou populatiegroei betekenen**



Pagina 2



In China zijn er heel veel kinderen zonder vader en moeder, omdat ouders geen tweede kind willen. Daarom zijn er veel weeshuizen in China.

Weetje...

... Dat er in China heel veel abortussen gepleegd worden? Dit doen ze om te voorkomen dat ze nog een tweede kind krijgen...!

Boete.

Wanneer je een twee kind wilt/neemt, maar dit officieel niet mag, dan moet je daar een enorme boete voor betalen. De hoogte verschilt per regio en kan enorm hoog (3x het jaarsalaris) zijn. Kun je de boete niet betalen, dan moet je je kind afstaan of aborteren. Nog niet zo heel lang geleden was er ophef over een vrouw die zwanger was van haar tweede kindje, maar de boete niet kon betalen. Op brute wijze moest zij afstand doen van haar kindje. Helaas overleed het kindje.

Geboorte in het buitenland.

Onlangs hoorde ik op school dat veel van de leerlingen daar nog een broertje of zusje hebben. Sommige hebben er zelfs twee. Op mijn vraag of de ouders de boete betalen werd ontkennend geantwoord. Het blijkt dat veel ouders naar Hong Kong of Amerika gaan en dat daar het kindje geboren wordt. Op die manier is het geen Chinees kind, en mag het als *dependant* mee op het paspoort van de ouders. Je snapt dat dit alleen kan voor de rijke Chinezen.

De éénkindpolitiek heeft een aantal nadelige effecten, waaronder veel abortussen van meisjes. De ouders van het meisje moeten de bruidsschat betalen bij een huwelijk en de kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Armere mensen kunnen dit niet altijd betalen en besluiten daarom een meisje vaak te aborteren.

Overschot aan mannen.

Het gevolg van de vele abortussen is dat er veel meer mannen dan vrouwen zijn. Het is voor de mannen hier moeilijk om een vrouw te vinden en nog moeilijker om haar te houden. Als hij niet bevalt is het voor een meisje natuurlijk makkelijk om hem 'in te ruilen' er zijn er toch genoeg?

Dit zorgt overigens voor het ontstaan van een bijzonder fenomeen; (groot)ouders die in Zhongshan park in Beijing op zoek gaan naar een partner voor hun kind. Sommige mensen hebben het zo druk met werken dat ze geen tijd hebben om een partner te vinden. Online datingsites zijn niet zo populair in China, vandaar dat mensen naar het park gaan om hun kind te helpen een partner te vinden.

Zelf heb ik dit nog niet gezien, maar zodra het weer wat beter wordt wil ik zeker op een zondagmiddag naar dat park toe om te zien hoe het er aan toe gaat.



Pagina 3

水
金
木
土
火

Weetje...

... Wanneer ouders een meisje krijgen als eerste kind, ze vaak toch nog 'stiekem' een tweede of soms zelfs derde kind krijgen?

Opdracht I

Maak een brochure voor Chinese vrouwen, de brochure is ter informatie over het éénkindbeleid. De vrouwen moeten weten wat de regels zijn en wat uitzonderingen zijn. Zet deze regels op een rijtje voor de vrouwen. Maak de brochure aantrekkelijk zodat ze het blaadje snel pakken, maar het moet allemaal passen bij het onderwerp 'éénkindpolitiek'.

Zet hier onder eerst de regels op een rijtje, verwerk ze daarna in de brochure:

