



Pagina 1

Groep 7-8  
Colofon

# China

— Chinees Nieuwjaar —



Leerling - informatie

## Inleiding

In Nederland vieren we feesten die ieder jaar weer voorkomen, zoals Koningsdag, Kerst en Pasen. Hoe zit dat nu eigenlijk in China? Ook in China vieren ze feesten. Hele andere feesten dan in Nederland. Tijdens deze drie lessen gaan jullie heel veel leren over de feesten in China. Deze eerste les gaat over het meest kenmerkende feest van China, het Chinees Nieuwjaar. Kijk, luister en schrijf goed mee tijdens deze les! Zet hem op!



*Luister goed naar dit verhaal en vul op de stippelijntjes de juiste woorden in!*

## Bo viert Nieuwjaar.

Het is vrijdag 31 januari 2014.

Bang, beng, bang! Bo draait zich om in haar bed. Wat is er vandaag ook al weer aan de hand? Ze hoort ....., wat is er toch? Ze kijkt eens in rond in haar kamer. Kijk daar, op haar stoel, liggen haar nieuwe kleren die mama speciaal voor dit feest gemaakt heeft! Ineens is ze klaarwakker, het is vandaag niet zomaar een dag. Nee, het is vandaag de eerste dag van het ..... En dat betekent dat ze een aantal dagen feest gaan vieren. Het Chinese Nieuwjaar wordt ook wel het ..... genoemd, omdat het samenvalt met de ..... Ze vieren dan het ..... Bo heeft er helemaal zin in! Ze springt uit haar bed. Kijk daar pakt ze de mooie jurk van haar stoel. Wat zal ze er straks prachtig uit zien! Ze kan niet wachten om deze jurk aan te doen. En ja hoor, na enkele minuten zien we Bo voor de spiegel staan. Ze heeft de prachtige ..... jurk aan. Snel roept ze haar moeder, want die moet haar haar nog prachtig opsteken. Eindelijk is Bo dan helemaal klaar. 'Je ziet er prachtig uit, Bo!', zegt moeder. Even later lopen ze naar beneden. Samen met mama versiert Bo de deuropening met allemaal stroken ..... papier. Bo is erg trots. Ze heeft dagenlang ..... gemaakt terwijl mama het huis aan het schoonmaken was. Gisteren heeft ze deze allemaal op deze rode stroken papier geschreven en nu wordt de deuropening met haar gedichtjes versierd! In deze gedichtjes staan allemaal wensen voor het nieuwe jaar. Ze hoopt dat deze wensen uitkomen! Als de hele deuropening versierd is, gaan ze even later gezamenlijk ontbijten. Heerlijke congee (.....), gebakken noedels, gefrituurd deeg gerold in gestoomd rijstdeeg en soja melk. Wat een verrukkelijk ontbijt! 'Even door eten, Bo', zegt mama. 'Opa en oma en al je nichtjes en neefjes komen zo'. Bo knikt. Ze eet vlug het laatste beetje van haar bord op.





## Pagina 2

## Weetje...

Op nieuwjaar wordt in Kanton het volgende volkswijsje gezongen:  
*"Op de 1e dag gaan mensen offeren aan de goden, op de 2e dag gaan mensen offeren aan mensen (bainian), op de 3e dag is het de dag der arme geesten, op de 4e dag bedelt men om rijst, op de 5e en 6e dag is het echt nieuwjaar, op de 7e dag gaat men op zoek naar de lente, op de 8e dag komt acht niet terug, op de 9e dag zijn negen hoofden leeg, op de 10e dag slaat men de lente, op de 11e dag slaat men de zoon terug in huis, op de 12e dag bouwt men de lantaarnpodium, op de 13e dag gaan de mensen met lampionnen aan de slag, op de 14e dag branden de lampionnen, op de 15e dag bidt men bij de brandende lampionnen, het jeugdige plukken en zo de honderd ziektes verdrijven."*  
 Het feest kan dus wel twee weken lang duren!

Ondertussen bedenkt ze wat ze straks voor kadootjes zal krijgen. Zou ze misschien een nieuw schetsboek krijgen? Of misschien wel een fietsmand! Die wilde ze zo graag hebben. Ze kan niet wachten voordat ze haar kadootjes krijgt!

Na het eten, worden de laatste dingen schoongemaakt en opgeruimd en ja hoor: om 10 uur rinkelt de bel. Opa en oma staan voor de deur. Weldra is het een drukte van belang in het huisje van Bo en haar vader en moeder. De hele familie komt dit jaar bij hen op bezoek. Wat is het gezellig! Natuurlijk woont niet heel haar familie dicht bij hen. Daarom komen er een aantal ooms en tantes pas om vier uur. Zij moeten wel vier uur rijden! Het is heel belangrijk dat de hele familie komt. Ze willen elkaar allemaal ..... voor dit nieuwe jaar.

Na een poosje loopt de familie de straat op. Bo kijkt haar ogen uit. Door de straten lopen allemaal ..... Ze dragen een lange ..... Om haar heen ziet ze nog meer papieren draken voorbij komen. Overal om haar heen ziet ze mensen vuurwerk afsteken. Ze houdt haar handen voor haar oren. Het is luid knallend vuurwerk dat de ..... moet verjagen. Ook ziet ze dat andere deuropeningen versierd zijn met rode stroken. Het is allemaal ....., want papa en mama en al deze mensen geloven dat deze kleur ervoor zorgt dat de boze geesten weggaan. Dat moet gebeuren want anders hebben ze geen gelukkig nieuwjaar.

Het is een gezellige dag. Als iedereen er uiteindelijk om vier uur is, worden de kadootjes uitgepakt. Alle kadootjes zijn verpakt in ..... papier. Bo zit vol spanning te wachten tot zij haar kadootje krijgt. Kijk, daar komt papa al met een rood pakje naar haar toe. Bo vergeet dankjewel te zeggen en scheurt direct het rode papier van het kadootje af. 'Oh, wat mooi!' Papa heeft een prachtig schetsboek gekocht met allemaal kleuren potloden. Daar kan ze voorlopig wel een poosje mee vooruit. Ook zit er nog een ..... bij. Dat is een rode envelop met ....., dat alle ..... krijgen!

's Avonds eten ze samen heerlijke ..... Papa heeft een keer tegen Bo gezegd dat ze dat doen omdat noedels wijzen op overvloed en ..... Dat is heel toepasselijk voor dit feest! Ook heeft mama heerlijke labarijstepap, geconfijte waspompoeën en labaknoflook klaargemaakt.

Na de maaltijd doet Bo nog even spelletjes met haar nichtjes en neefjes. Om 10 uur gaan veel familieleden weer naar huis. Sommige ooms en tantes, nichtjes en neefjes blijven slapen. Het feest is immers nog lang niet afgelopen! Het duurt nog een paar dagen!

Moe valt Bo in slaap. Wat was het een geweldige dag. Ze kijkt naar haar stoel. De prachtige ..... ligt er weer op. Morgen mag ze hem gelukkig weer aantrekken.



Pagina 3



Chinezen vieren dus lang feest, maar zijn ook bang voor de boze geesten. Ben jij dan niet heel gelukkig dat jouw ouders jou niet vertellen over boze geesten maar over de Heere God, Die voor jou wil zorgen?

Stel je voor, jij bent een Chinese jongen of een Chinees meisje als Bo. Schrijf een briefje naar een Nederlands kind waarin je hem of haar uitnodigt om bij jou in China het Nieuwjaar bij te wonen. Je schrijft hierin hoe dat in China verloopt. Je briefje moet zeker tien regels hebben. Je begint met een aanhef, vervolgens komt de brief en je eindigt met een slotgroet. Je gebruikt de informatie die je tijdens het verhaal hebt ingevuld of je vertelt dingen die je zelf weet. Ben je klaar? Dan kijk je de brief van je buurman/buurvrouw na. Succes! Maak er een mooie brief van!

