



Pagina 1

Groep 8  
Colofon

# China



## - De reis van Marco Polo richting China -

### Leerling - informatie

#### Inleiding

Jullie hebben al een les gehad over De Zijderoute. Weet je nog wat dat was? Vandaag gaan we nadenken over de reizen die Marco Polo heeft gemaakt.

En... Het verschil in reizen tussen de 18<sup>de</sup> en de 21<sup>ste</sup> eeuw.  
Veel plezier!

Dit is het overzicht van Marco Polo's leven. Zoek deze plaatsten op de kaart.

- 1254 Marco Polo geboren in Venetië
- 1260 Marco vertrekt met broers naar Constantinopel (Istanbul)
- 1269 Marco komt terug in Venetië
- 1271 Marco vertrekt met broers naar Akko
- 1292 Marco vertrekt vanuit Peking
- 1295 Marco keerde terug in Venetië

Dit is het verhaal van Marco Polo, een verhaal over een verre reis in de 13e eeuw. Marco Polo vertrok als jongen van 17 uit zijn geboortestad Venetië om de heerser van het grote Mongoolse rijk, Kublai Khan, in het verre Oosten een brief van de Paus te brengen. Hij reisde over land, met karavanen over de zijderoute, de lange gevaarlijke route over bergen en door woestijnen naar Cathay, het land dat nu China heet. Daar reisde hij in dienst van Kublai Khan door het hele rijk en zag veel dingen waarover hij zich verbaasde en die grote indruk op hem maakten. Na 25 jaar in het verre oosten keerde hij terug in Venetië.

Weer jaren later werd Marco in een zeeslag gevangen genomen en kwam hij in de gevangenis terecht. Hij deelde daar een cel met Rustichello van Pisa, een schrijver. Marco vertelde wat hij allemaal had beleefd en gezien tijdens zijn verre reizen en Rustichello schreef alles op. Het werd een boek, *Il Milione*, een boeiend boek, dat veel werd overgeschreven (boekdrukkunst bestond nog niet), in verschillende talen, omdat veel mensen het zo mooi en spannend vonden. De Europeanen hadden nog nooit eerder over het verre Oosten te horen gekregen van iemand die het echt zelf had gezien. Ze konden nauwelijks geloven wat ze lazen over de vreemde gewoontes en de hoogstaande beschaving en de rijkdommen van die verre landen.



 Zet een kruisje op de kaart waar Marco Polo is geweest. Trek een lijntje hoe je denkt dat hij is gegaan. Let goed op water, woestijn, bergen of bossen!



**Weetje...**

Een  
tijdgenootje  
van Marco  
Polo schreef:  
'Marco Polo;  
niemand  
anders maakte  
zoveel reizen  
of kreeg  
zoveel  
gelegenheid  
dingen te zien  
en te  
begrijpen.'

Zo werd Marco Polo een beroemde reiziger. Zijn verhaal was hier en daar wat in de war geraakt omdat het niet altijd duidelijk was wat Marco Polo zelf had gezien en wat verhalen waren die hij van andere reizigers had gehoord. Bovendien was het verhaal op het laatst erg vaak overgeschreven, waarbij stukjes werden toegevoegd of weggelaten. Maar het meeste wat je hier leest is dus, meer dan 600 jaar geleden, echt gebeurd.....



China. Tegenwoordig kan je er naar toe vliegen, maar vroeger moesten ze met de boot. Hoe zag zo'n boot er uit denk je?

Hoe zag de wereld er uit tijdens het leven van Marco Polo?  
Maak een strip over de reis van Marco Polo



Heb jij weleens nagedacht over het steunen van goede doelen? Welk soort goede doel zou jij willen steunen, en waarom?